



Bijbels perspectief

Het woord van de week

1e Advent

Jacobus 5:8

**Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten,
want de komst des Heren is nabij.**

De adventstijd is weer begonnen. Dat betekent dat binnen de christelijke gemeente het 'verwachten en uitzien' vier zondagen aan kerst vooraf centraal staat.

Het begrip advent komt uit het Latijn - van *adventus* dat *aankomst*, *komst*, *nadering* betekent - en aanduidt dat God naar ons toekomt.

Hoewel advent in die zin vooral een periode is van 'voorbereiden op' en 'uitzien naar' het komende kerstfeest, het feest dat Gods *eerste komen* in zijn zoon in deze wereld viert, wordt deze tijd ook gekenmerkt door het verwachtingsvol uitzien naar zijn *tweede komst*, de wederkomst. Vooral op de eerste adventszondag staat dan ook met name die verwachting, de verwachting van de wederkomst van de Messias, centraal.

Hebt u er iets mee met dat laatste, met de wederkomst?

Bent u een mens die hoop heeft, uitzicht?

Laten we eerlijk zijn, als je al de nieuwsberichten van de laatste tijd volgt dan zou je toch bijna de moed verliezen? Neem al het oorlogsgeweld in de wereld en dan in het bijzonder in het Midden Oosten. Wat te denken van het daaraan te koppelen vluchtelingen probleem. Wie valt niet de brutale verharding in en van de samenleving op. Het afnemend respect voor leven.

En dat zijn dan maar enkele voorbeelden van wat er zo al aan ellende in deze wereld te vinden is.

Berichten die de gebrokenheid van deze wereld benadrukken en die je doen verlangen naar een bericht van hoop.

Wel, dat is de boodschap van advent:

midden in de al donkerder wordende wereld mag gehoord worden dat God in Jezus nog steeds naar je toekomt. Allereerst nu: Hij klopt aan de deur van je hart en als je jouw hart opendoet, dan komt Hij binnen om maaltijd met je te houden. Staat er welkom op je deurmat? Is Hij van harte welkom? De sleutel zit aan onze kant!

Het is donker en wordt donkerder, maar houd moed, Hij komt terug! Alles wijst er op, precies zoals Gods Woord, de Bijbel het heeft voorzien! Daarom sterk je hart in en door dat Woord. Het is advent, tijd van verwachten en uitzien! De komst des Heren is nabij!

Gebed.

Vader, hoe zucht de hele schepping als zijnde in barensood. Als we om ons heen kijken kan het niet anders dan dat we zien dat het belangrijkste in deze wereld, de liefde, verkilt - precies zoals voorspeld in Uw Woord over de laatste dagen. Ontferm U Heer en zie om naar Uw volk, het letterlijke volk Israël alsook uw gemeente. Laten wij, horend tot die laatste smekend roepen: Kom Here Jezus, kom. Amen.