

Bijbels perspectief

Woord van de week

Lijdensweek



Mattheüs 10:30 en 31a

*En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld.
Weest dan niet bevreesd...*

Wanneer je bedenkt hoe onmetelijk het universum is en dat onze aardbol in dat immense, onbegrensde heelal maar een stipje is, is het dan niet uiterst naïef om te geloven dat er een God is die heel persoonlijk, tot in de kleinste aangelegenheid, betrokken wil zijn, sterker: betrokken is, op jouw bestaan? Op jou, een minuscuul stofje op dát kleine stipje - de aarde? Heeft God echt gerichte interesse in niet alleen jouw doen en laten, maar zelfs in het ogenschijnlijk meest onbenullige? Lees nog eens het gekozen tekstvers voor het antwoord!

Selwyn Hughes vertelde ergens het volgende: een godvrezende vrouw (moeder van drie zendelingen!) kwam bij hem terecht voor een gesprek van hart tot hart. Toen Hughes op zeker ogenblik voorstelde om samen voor een probleem te bidden dat haar, ondanks de door haar beweerde geringe omvang ervan, de nodige hoofdbreken kostte, antwoordde ze dat het niet nodig was daarvoor te bidden: 'ik weet zeker dat God geen tijd heeft om zich met zo iets triviaals bezig te houden'. Hughes begon haar daarop te vragen hoe zij zich God eigenlijk voorstelde en kwam in de loop van het gesprek bij de vraag of ze geloofde dat God haar bij naam kende. Toen sloeg ze haar blik neer en antwoordde: 'ik betwijfel het'.

Hoeveel oprecht gelovige volgelingen van Jezus Christus denkt u, zullen zich in meer of mindere mate verwant voelen aan deze vrouw? Volgens mij meer dan we denken! Het was de methodist Samuel Chadwick (1860-1932) die, toen hij verbonden was aan Cliff College, ooit tijdens een van zijn godsdienstlessen sprak over de persoonlijke interesse van de Schepper bij elk van zijn schepselen. Hij zei (vertaald) met betrekking tot de schepping het volgende: 'de goddelijke aandacht voor detail is verbazingwekkend. Niets is voor de Alwetende onbelangrijk'. Hij stelde op basis van die constatering vervolgens (vertaald): 'Kom dus met alles bij God... leg alle vragen aan Hem voor en Hij zal je zijn wil en plan duidelijk maken'.

Het was in Genesis 16:13 Hagar die op haar vlucht voor Sarai de naam des HEREN noemend zoveel zei als: 'gij zijt de God die mij ziet!' Jezus is het, nota bene God mens geworden, die in het tekstwoord voor deze week zegt - tegen u en mij - Ik (persoonlijk!!) heb *al* de haren van je hoofd geteld! Ik ken uw omstandigheden niet, maar het kan zijn dat er iets heel kleins maar venijnigs is dat uw leven beheerst en je doet tobben, niemand weet het, niemand heb je er iets van verteld. Weet, dat Hij het weet en dat Hij wacht tot jij het voor Hem uitspreekt en aan hem overgeeft. Wentel je weg op de Here en Hij zal het maken! God is altijd groter! Weest dan niet bevreesd...

Gebed

Het universum mag dan nog zo onmetelijk zijn en de aarde een onbeduidend stipje lijken, maar U hebt haar gemaakt en ons persoonlijk gedacht en gewild. Dat laatste is de reden dat U naar ons omziet om Jezus wil! En U Here Jezus hebt gezegd dat wij de mussen te boven gaan, ja, dat U al de haren van ons hoofd hebt geteld. Dan is geen probleem te onbeduidend voor u en mag ik alles en dan ook werkelijk *alles* aan U voorleggen en zeker weten dat U zorgt. Dank voor die absolute door U zelf gegeven garantie. Amen.