

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### *Johannes 10:5*

*...een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen.*

Wie kent dit gedeelte niet dat in de NBG vertaling van 1951 als opschrift heeft meegekregen 'de goede Herder'. Met die 'goede Herder' wordt dan bedoeld op Jezus. Hij zelf is het die in ditzelfde gedeelte zoveel aangeeft als, dat zijn schapen luisteren naar zijn stem - ze *kennen* Hem (vers 14) én, suggereert hetzelfde gedeelte, die schapen weten maar al te goed zijn stem te onderscheiden van elke andere stem! Dus, zou op elke christen van toepassing zijn wat Jezus zegt in het gekozen tekstvers...: *een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen*. Is dat ook werkelijk zo? Laat de werkelijkheid helaas niet heel wat anders zien? Lopen immers niet talloos velen van hen die zich kind van God noemen wel degelijk achter 'vreemden' aan? Achter wat Jezus, zonder zich te verontschuldigen, 'huurlingen' noemt en die vanuit de context wel als 'wolven in schaapsklederen' aangeduid worden? Het heeft er soms alle schijn van dat de stem van 'de vreemde' een grotere aantrekkingskracht heeft dan de stem van de goede Herder. Hoe kan dat?

Een en ander bepaalt ons bij de vraag of *wij* nog wel 'de vreemde stemmen' herkennen. Of zijn we al zover heen dat we het verschil tussen de stem van Jezus en die van 'de vreemde' niet meer van elkaar kunnen onderscheiden en dat, terwijl de stem van Jezus nog steeds helder in zijn Woord hoorbaar is en zich daardoor onderscheidt in de kakofonie van leringen? Maar zit hem nu niet juist dáár het probleem? Al aan het oude bondsvolk liet God weten dat men te gronde ging door een gebrek aan kennis, kennis van het Woord! Tegenwoordig wordt de doorsnee gelovige gedreven door een hang naar emotie en gevoel en de zucht naar een verkondiging die deze hang bevredigt. Het toetsen van de verkondiging aan Gods Woord is er amper nog bij en hij of zij die dat wel doet en zijn medechristen daarop aanspreekt, wordt al gauw als liefdeloos en hard betiteld. De meest bizarre ontwikkelingen manifesteren zich inmiddels op geestelijk terrein zonder dat iemand daarover zijn verontrusting uit. Oprechte, lieve medechristenen laten zich geestelijk inpakken door oeroude dwalingen in nieuwe jasjes. We hebben het dan al lang niet meer over de te bevragen 'geestelijke' uitingen van onder andere charismatische origine. Maar wat dacht u bijvoorbeeld van de explosieve groei van extreem Israël georiënteerde sabbatgemeenten? Als paddenstoelen rijzen ze uit de grond. Is er nog een kerk of gemeente die hiermee niet wordt geconfronteerd? Wat te denken van de trend om niet meer in duivel, hel en oordeel te geloven? Onder de noemer 'hommage aan Gods vermogen' hangen al meer christenen de alverzoening aan en dat terwijl Jezus duidelijk anders laat weten. Kortom, er is binnen de christelijke gemeenschap duidelijk sprake van 'gehoorbeschadiging'.

De stem van Jezus is alleen hoorbaar als we ons richten op zijn Woord en de tijd nemen daarnaar te luisteren! Besef: 'de vreemde' is er, al de eeuwen door, alleen maar opuit om te stelen, te slachten en te verdelen! Een geestelijke gehoortest kan dan ook geen kwaad!

### **Gebed**

U Here Jezus hebt laten weten dat het opkomen van 'vreemden', stemmen die niet uw Woord spreken en preken, zich als een teken van de tijd zal manifesteren in het laatst van de dagen. Hoe groot moet voor U, de goede Herder, niet de pijn zijn te zien hoe zich dit teken naast talloze andere tekenen voltrekt. Geef Vader in Jezus naam dat niet alleen ogen opengaan, maar vooral oren en de honger naar Uw Woord groeit. Amen.