

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### **Mattheüs 5:45**

*...Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.*

Hebt u zich wel eens afgevraagd wat het zou betekenen wanneer iemand die christen wordt, of is geworden, nooit meer met zorgen, noden, pijn, lijden en verdriet enzovoort te maken zou krijgen? Het zou al snel chaotisch en zelfs beklemmend worden. Wanneer een christen in dat geval bijvoorbeeld te ver over een balustrade zou leunen, zou voor hem de wet van de zwaartekracht niet gelden, maar zodra een niet christen te ver over dezelfde balustrade zou leunen, zou hij mogelijk te pletter kunnen vallen. Maar u en ik weten dat in de realiteit de wet van de zwaartekracht geen onderscheid zal maken tussen beiden. De wereld is nu eenmaal een harde leerschool, en het is een goede zaak met de daarin geldende regels rekening te houden. Nog één voorbeeld. Stel u voor dat de christen er sowieso voor bewaard zou worden in het verkeer omver gereden te worden. Zouden zij niet een extra gevaar opleveren voor niet christenen? Zou de gemiddelde christen niet het reële risico lopen om kampioen verkeersovertredingen te worden, en zou hij nog wel met de verkeersregels rekenen?

Het is Jezus zelf die in de gekozen tekst het volslagen dwaze van de geopperde veronderstelling in de in het begin gestelde vraag aantoonde. Hij laat weten dat het leven van ieder - van christen en niet christen - met niet alleen zijn wetmatigheden, maar ook met zijn ups en downs in gelijke mate kan worden getroffen. Ook de christen heeft te rekenen met het gegeven dat zowel de zon kan schijnen, als dat het kan regenen over zijn leven. De genoemde uitspraak van Jezus betekent dat een ieder (en dat helemaal gezien vanuit het fenomeen van de zondeval) geconfronteerd kan worden met vreugde of verdriet, moeiten of voorspoed enzovoort. Christen zijn betekent geen garantie van alleen de bergtop, altijd zonneschijn, voorspoed en gezondheid en dus de absolute vrijwaring van verdriet en lijden. Wie dat verkondigt, kent niet alleen Gods Woord niet, maar loochent de inhoud van het gekozen tekstwoord van Jezus zelf - treedt in wezen ten diepste het kruis met zijn voeten. Om een dergelijke boodschap te verbinden aan Gods Heilige Geest is, zeker in het licht van de woorden van Jezus, bijkans blasfemisch.

De Bijbel en in het bijzonder het Nieuwe Testament ondersteunt een boodschap van enkel voorspoed in welke zin en van welke aard ook en louter gezondheid voor de christen in geen geval. Hoe triest dat het toch een dergelijke boodschap is, die met een onbegrijpelijke gretigheid, binnen nota bene een deel van de evangelische wereld in ook ons land, wordt geconsumeerd en inmiddels per dag via de tv gepropageerd. Hoe dwaas en gevaarlijk om daarin je geloof te investeren. Hoe duidelijk het bewijs van een gebrek aan gedegen Bijbelkennis. Wel leert Gods Woord dat God voor wie Hem lief heeft zelfs het negatieve dat op zijn pad komt, wil doen laten meewerken ten goede. Wees nuchter en waakzaam en laat u niet misleiden.

### **Gebed**

Vader door Uw Zoon hebt U al gewaarschuwd voor de gevaren van een van Jezus' woorden losgeraakte boodschap. Een boodschap zelfs opgesmukt met bedrieglijke tekenen en wonderen. Hoe dichter we komen bij Uw wederkomst hoe subtieler de vijand te werk zal gaan in het verleiden van zelfs kinderen van U Hemelse Vader. Niemand kan ons uit Uw hand rukken, maar wel kunnen we zelf uit Uw hand weglopen - ook als het gaat om de boodschap. Bewaar ons bij Uw Woord, in Jezus naam en om Jezus wil uit genade. Amen.