

Bijbels perspectief

Woord van de week



Hebreeën 2:9

*...maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was
vanwege het lijden des doods,
opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken,
met heerlijkheid en eer gekroond.*

Als er één christelijke feestdag is die binnen de kerkelijke traditie maar weinig aandacht krijgt, dan is het Hemelvaartsdag. Deze kerkelijke feestdag is een beetje het ondergeschoven kind onder de feestdagen en dat, terwijl het hier gaat om *dé* Koningsdag bij uitstek! Opmerkelijk is ook het gegeven dat de kerk maar weinig liederen kent die deze gro(o)t(s)e gebeurtenis in de geschiedenis bezingen. Desalniettemin kan het niemand ontgaan dat het Koningschap van Jezus Christus in de brieven van het Nieuwe Testament, met name in die van Paulus en Petrus, expliciet wordt benadrukt.

Het Koningschap van Christus blijkt binnen de Bijbel dan niet alleen iets voor de toekomst (en iets om naar hartenlust over te speculeren), maar een feitelijkheid die nu al ons hele bestaan moet bepalen! Dit laatste heeft allerm minst iets te maken met de binnen de evangelische kring oprukkende gedachte van 'het Koninkrijk nu' - alsof het Koninkrijk van Jezus Christus van ons doen en laten zou afhangen en wij dit Rijk zouden moeten realiseren en de wederkomst van Christus dáárdóór bepaald zou worden. Iets anders is het, dat ons doen en laten erdoor gekenmerkt mag én moet worden: is de Zoon van God werkelijk Koning in en over mijn leven? Uit zich dat in mijn dagelijks bestaan? Eer ik Hem als de Christus? Leef ik mijn leven in de verwachting van de wederkomst van Jezus Christus? Zie ik daar naar uit? Ben ik burger van het Rijk der Hemelen?

Hoe duidelijk en appelerend is in deze het gekozen tekstwoord dat begint in een tegenwoordige tijd: *wij zien...*! Het gebruik van deze tijdsvorm geeft aan dat het gaat om het hier en nu, terwijl dát alles eveneens toekomst bepalend is. Mijn zijn hier bepaalt mijn zijn straks! Zeg en leef ik Jezus na: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Ik ben burger van het Rijk in de hemelen dat op doorbreken staat. Jezus heeft de troon bestegen en plaats genomen aan de rechterhand van de Vader. Van Hem is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Jezus Christus komt spoedig terug - "[d]eze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen" (**Hand. 1:7**). "Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen" (Openb. 1:17).

Het gegeven van de troonsbestijging op zijn hemelvaart bekrachtigd de op Golgotha behaalde overwinning, een overwinning over de zonde, de dood en de duivel. Een overwinning die met de wederkomst volkomen bekrachtigd zal worden. Hij *is* met heerlijkheid en eer gekroond. Maak het zichtbaar en verkondig het: Jezus is Koning - NU!

Gebed

U zij alle lof, eer en aanbidding. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat het niet blijft bij dit belijden, maar dat ik het zichtbaar maak en getuig in het hier en nu. Maranatha Here Jezus, kom. Ja, kom haastig. Amen.