

Bijbels perspectief

Woord van de week

Lijdensweek



Romeinen 5:6 (Statenvertaling)

Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.

Zoals onlangs aan de orde kwam, bad Jezus vlak voor zijn lijden en sterven het wat wij noemen Hogepriesterlijk gebed dat te vinden is in Johannes 17. Terwijl Hij de ogen naar de hemel opsloeg, begon Hij dit gebed met een opmerkelijke vaststelling: *Vader, de ure is gekomen...* (vers 1). Een vaststelling die de moeite waard is om eens nader bij stil te staan. Wat Jezus in deze woorden bad, blijkt naadloos aan te sluiten bij wat in het voor deze lijdensweek gekozen tekstwoord wordt uitgedrukt in het *te Zijner tijd*. Dit 'te zijner tijd' betekent hier namelijk zoveel als: op de vastgestelde tijd, en suggereert dat de bediening van Jezus op aarde volgens een strikt plan verliep. Toen Jezus in het Hogepriesterlijke gebed naar de Vader toe uitsprak dat de ure was gekomen, doelde Hij op niets minder dan het binnen de Drie-eenheid - de Eeuwige Raad - bepaalde moment van Zijn nadrukkelijk ingrijpen binnen de geschiedenis van de mens in antwoord op de zondeval van die mens: de kruisiging.

Ook het spreken van Jezus bij de bruiloft te Kana over 'Mijn ure is nog niet gekomen' duidt op een handelen van Hem volgens een vastgelegd tijdsplan. In relatie tot het onderwerp dat expliciet in het gekozen tekstwoord wordt genoemd en waarop in het Hogepriesterlijk gebed in vers 1 wordt gedoeld, de kruisiging, kan ook gewezen worden op de vermelding van Johannes, dat niemand voortijdig de hand aan Hem sloeg - kon slaan: *Zij trachtten Hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want zijn ure was nog niet gekomen* (Joh. 7:30). Zie ook vers 6 en bijvoorbeeld Johannes 8:20. Bevestigt dit alles niet het terechte van de genoemde gedachte, dat het leven van Jezus volgens een tevoren - voor de grondlegging der wereld - vastgesteld plan verliep? Wat hier te denken van de woorden van Jezus zelf: *De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden* (Joh. 12:23)? Is in dit alles niet betekenisvol als in Openbaring 13:8 wordt gezegd 'het Lam dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld'? Zegt niet de apostel Paulus dat heel de kruisiging tot en met de opstanding 'naar de Schriften' is (1 Cor. 15:3 en 4)?

Binnen het gekozen tekstwoord onderstreept een en ander de realiteit van het offer van Jezus Christus voor ons - voor ons als mens, die absoluut niet in staat blijkt zichzelf te redden (de betekenis van 'krachteloos') en als zondaar nadrukkelijk schuldig staat voor God (de betekenis van goddeloos). Terwijl het in ons tekstwoord gebruikte voegwoord 'want' de in het kruisoffer betoonde en in de eeuwen her gewaarborgde liefde verzekert. Hoe onherroepelijk maakt dit alles het 'immers in Hem uitverkoren zijn' van de mens van - ook - voor de grondlegging der wereld (Ef. 1:4). Tegelijk geeft dan het binnen het gekozen tekstwoord te lezen *te Zijner tijd* lading aan de klopp aan ons - nog niet aan Hem of steeds minder aan Hem toebehorend - hart als Gods Geest in het Woord spreekt over: *heden, indien gij Zijn stem hoort* (Hebr. 3:7). Beseffen we op weg naar Pasen dat ook aan de genadetijd een einde komt! Daarom, kies nu!

Gebed

Hemelse Vader hoe blijkt vanuit onder meer ons tekstwoord de waarheid dat de tijden in Uw hand zijn. Het bepaalt ons erbij, dat U ons begin en ook ons einde kent. Maar boven dat alles staat van voor de grondlegging der wereld Uw liefdes aanbod, het in Hem, Uw Zoon Jezus Christus, uitverkoren zijn in liefde. Behoed ons voor de dwaasheid te menen het zonder Hem te kunnen. Laten we de klopp horen, heden, en ons hart volkomen aan Hem toevertrouwen voor het eerst of bij vernieuwing door te buigen bij het kruis. Amen.