

Bijbels perspectief

Het woord van de week

Vierde Advent en Christusfeest

Lucas 1:32 en 33

Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.

Indrukwekkende woorden door de engel Gabriël aan allereerst Maria gesproken. Woorden die duidelijk advent maar tegelijk ook de wezenlijke betekenis van het Christusfeest markeren. Juist daarom gekozen als Woord van deze week, de week waarin de vierde advent overgaat in Kerst.

Vreemd eigenlijk dat juist deze woorden qua inhoud en betekenis zo weinig echt aan bod komen in deze periode van het jaar. Wie in Lucas de perikoop leest die handelt over de aankondiging van de geboorte van de Zoon van God, moet het toch eigenlijk opvallen dat er, uitgezonderd een vermelden van de naam Jezus = Verlosser, Redder, over het Verlosser en Redder zijn van Jezus niet wordt gerept! Van het 'gij zult Hem de naam Jezus geven' in vers 31 gaat de engel direct in vers 32 over op de voor God uiteindelijke betekenis van de geboorte: Hij, mijn Zoon, is de Koning die komen zou én... weerkomen zal! Want wat dit laatste aangaat dat zit mee opgesloten in het slot van vers 33: '...heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen!' Advent liep uit in het Christusfeest en dat op zijn beurt is vol advent - toekomstverwachting! Hebt u in deze wel eens de aankondiging aan de herders gelezen? In Lucas 2:11 staat: 'U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David'. Ook aan hen werd meer verkondigd dan alleen het geboren zijn van de Verlosser = Jezus. Wanneer er gesproken wordt over Heiland - Redder, dan wordt heel nadrukkelijk door de engel de titel en naam 'Christus' gebruikt, Messias = Koning, terwijl ook met nadruk gesproken wordt over de stad van David! Kortom, het accent ligt vanuit de hemel heel nadrukkelijk op het koningschap. Daarnaast werd aan de herders nog een bijzondere naam, titel van de Zoon van God onthuld: Here. Vlak voor en met Kerst zien we de drie namen die we na deze in de Bijbel voor de Zoon van God tegenkomen genoemd: Jezus, Christus, Here. Here staat voor God. In Jezus Christus kwam God zelf in het vlees - de beloofde Immanuël! God met ons, als Heiland, Redder en als Christus.

Kent u de Zoon van God in al zijn hoedanigheden? Als jouw persoonlijke Redder, als op jouw leven persoonlijk betrokken: Here - God met ons, maar ook als aangekondigd aan Maria? Als de Christus van God? Het is Jezus zelf die aan zijn discipelen na de algemene vraag 'wie zeggen de mensen dat Ik ben' heel persoonlijk vroeg: 'Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben? (Matt. 16:13 e.v.)' Op het antwoord dat uiteindelijk alleen Petrus vanuit openbaring gaf 'gij zijt de Christus', is de gemeente gebouwd (Hand. 2:36)! Daarom geen gezegende Kerstdagen, maar een gezegend Christusfeest! Hij alleen regeert - ook in uw leven? Hij komt spoedig!