

# Bijbels perspectief

## *Het woord van de week*

### *Derde Advent*

*Filippenzen 4:7*

***En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.***

Een merkwaardige tekstkeuze voor de derde week van Advent? Raakt dit tekstvers van Paulus Advent en het komende Christusfeest? Wis en waarachtig! En hoe! Neem alleen eens het genoemde begrip 'vrede'. Als je in deze dagen voor, maar ook met Kerst in figuurlijke zin ergens mee om de oren wordt geslagen in lied en woord dan is het wel met 'vrede'. Het galmt door de winkelstraat, in de supermarkt en straks in de kerk. En menig mond van heiden en van wie zich christen noemt stemt in en zingt mee. Maar, de grote vraag is of we persoonlijk de met het eerste Christusfeest in Jezus Christus doorgebroken vrede - Hij heet toch niet voor niets Vredevorst! - waarachtig kennen.

En dan heb je het wel degelijk over de vrede zoals in dit tekstvers van Paulus aan de orde komt. Het gaat hier om heel wat meer dan om de 'pais en vree' die allereerst de niet christen op het oog heeft als hij, juist in deze tijd, over vrede spreekt en zingt! Het gaat ook heel wat dieper dan wat wij omschrijven als 'gemoedsrust', wat de Engelsen weergeven met 'peace of mind', een zaak waaraan menigeen, zelfs op het christelijk erf, gebrek schijnt te hebben - kijk wat dat aangaat alleen maar eens naar de toenemende groei van het aantal therapeuten. De vrede waarover Paulus in het gekozen tekstvers spreekt is allereerst noodzakelijk in het persoonlijk leven wil er sprake zijn van 'pais en vree' en van 'gemoedsrust'. Het gaat hier in dit tekstvers om de vrede met God. Een vrede die alleen toegankelijk en bereikbaar is - gevonden kan worden - *in* Jezus Christus, de Vredevorst.

In deze onrustige dagen, getekend door een crisis op elk vlak van het leven, zie je de mens op allerlei wijze rusteloos naar vooral een innerlijke 'vrede' zoeken in religies, therapieën en absurde rituelen. Dit zoeken bewijst het werkelijke gemis: de vrede met God. Niemand zal de vrede zoals bedoeld in het tekstvers ervaren voordat er gebogen wordt - niet bij een kribbe - maar bij het kruis! Gods vrede volgt alleen na belijden van persoonlijke schuld en zonde en het dan aannemen van Gods vergeving in de naam van Jezus. Pas dan, en dan alleen zal daar de in de gekozen tekst beschreven ervaring zijn: een vrede die alle verstand te boven gaat en je hart en gedachten behoedt in Christus Jezus. Dat is de vrede die met het Christusfeest doorbrak en tot het aflopen van de genadetijd toegankelijk is - en nog is het genadetijd, alleen hoe lang nog! Daarom gebruik advent als bezinning in je persoonlijke leven als het gaat om die vrede. Weet dat wie op andere wijze probeert vrede te vinden, via welke religie, therapie of techniek ook, misschien rust vindt voor een moment maar uiteindelijk diep teleurgesteld zal worden. Vrede is er alleen in de Zoon van God, Jezus de Christus! Ontwaak! Nu is het de tijd! Laat de zon der gerechtigheid over u opgaan (Mal. 4:2)!