

Bijbels perspectief

Het woord van de week

Tweede advent

Hebreeën 12:28

Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag...

Als de crisistijd tot nu toe iets heeft laten zien dan is het wel dat talloze zekerheden in één klap onzekerheden kunnen worden. Allereerst manifesteert dit zich op financieel terrein. Denk aan de betrouwbaarheid van banken en de validiteit van financiële stelsels. Wat in het verlengde daarvan te denken van de beroepszekerheid? Wie is zijn baan nog zeker? Hoevelen zullen juist rond kerst weer te horen krijgen dat ze hun baan zullen verliezen. Om over de eveneens dankzij de crisis razendsnelle veranderingen op het terrein van sociale zekerheden maar te zwijgen. Het materialistische koninkrijk wankelt en in samenhang daarmee ook het financiële. Beurzen laten de groei van onzekerheid per dag zien.

Maar niet alleen op de genoemde terreinen zien we een toenemende onzekerheid de overhand krijgen. Ook politiek lijkt de wereld meer in onrust dan ooit te voren. Beangstigend is het om te zien dat de haarden van onrust toenemen en niemand op deze ontwikkelingen nog vat schijnt te hebben. Zelfs als het gaat om ons land is de vraag gerechtvaardigd hoe betrouwbaar de politiek nog is onder zelfs christelijke noemer. Wat staat ons, ondanks de eeuwige glimlach van een Rutte, nog te wachten.

We mogen elkaar wijsmaken dat de medische wetenschap meer een meer de gezondheid kan sturen, maar is er ooit een tijd geweest waarin het kankerpercentage zo is toegenomen? Om de groei van de verschillende vormen ervan nog maar buiten beschouwing te laten. Hoe bestaat het dat we ons laten wijsmaken dat terwijl mensen bij bosjes aan deze ziekte op al jongere leeftijd sterven de gemiddelde leeftijd toeneemt? Als iets al duidelijker wordt dan is het dat ook het gezondheidskoninkrijk wankelt!

Ja, niets is meer zeker. Alles waarop je meende te kunnen vertrouwen of steunen, wankelt of valt zelfs weg. MAAR... voor de christen mag juist nu duidelijk zijn dan wel worden dat er één zekerheid onwrikbaar blijft vaststaan: God. Met name de adventstijd uitlopend in het Christusfeest wil dat beklemtonen en roept in deze op tot bezinning. Los van Hem, God naar de mens toe geopenbaard in de zoon Jezus Christus, draagt alles het stempel van verval en uiteindelijk dood. Wie niet tot die erkenning komt, zal onherroepelijk geconfronteerd worden - zo niet al geconfronteerd zijn - met een leven dat doordrenkt is van teleurstelling. Overdenk daarom juist in deze adventstijd een woord als dat voor deze week gekozen. Maakt het onwankelbare Koninkrijk van Hem die was, is en komen zal u dankbaar? Ziet u met heel de schepping zuchtend uit naar de wederkomst? Wie lof offert, zegt Psalm 50: 23, baant daartoe de weg! Dus jubel mee: Ere zij God! Waardig is het Lam van God!