

# Bijbels perspectief

## *Het woord van de week*

### **Psalm 119:99 en 100**

***Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters,  
want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.  
Ik heb meer inzicht dan de ouden,  
want ik bewaar uw bevelen.***

Vanuit met name eigen kring, dat wil dus zeggen *christelijke* kring, kreeg Billy Graham nogal kritiek op de door hem wat graag gebezigde uitspraak: 'the Bible says' - 'de Bijbel zegt'. Dit zo door hem beroepen op het Woord van God wekte namelijk irritatie. Alle tegenspraak werd immers op die manier de pas afgesneden, er was maar één gelijk - de Bijbel. En tot op vandaag leeft in christelijke kring de vraag die Luther zichzelf al stelde: kan de Bijbel wel als de enig absoluut betrouwbare bron voor geloof en leven worden beschouwd? Is het je verschuilen achter de Bijbel, wat in feite Graham's geliefde uitspraak inhoudt, wel te verantwoorden?

Het blijkt dat het Billy Graham de nodige strijd heeft gekost om voor dit motto te kiezen - hijzelf spreekt in deze over 'een cruciaal moment in mijn bediening', we schrijven dan 1949. Graham's oude vriend Steven Olford heeft ooit gesteld dat die meest beroemde frase 'de Bijbel zegt' vanuit Graham's strijd en ervaring is geboren! Kortom, hij wist wat hij zei! Billy Graham stelde dat de waarheid van Gods Woord nooit parallel loopt met het menselijk denken, ja, daar wat vaak volkomen mee in strijd lijkt. Hij stelde: 'De Bijbel overstijgt het menselijk intellect'.

En dat is moeilijk verteerbaar voor de mens. Het gaat in tegen zijn 'beter weten' en 'eigen inzicht'. We horen op de achtergrond een maar al te bekende stem met *zijn* maar al te bekende frase: 'God heeft zeker wel gezegd...'. De duivel. Als iemand een hekel heeft aan Gods Woord dan hij wel. Als iemand te pareren blijkt met dat Woord dan hij wel. We hoeven wat dit aangaat alleen maar te denken aan Jezus die de duivel wist te weerstaan met het Woord toen Hij door hem in de woestijn werd verzocht én doordat Jezus het Woord hield - Hij deed de wil van de Vader - wist Hij hem zelfs op Golgotha te verslaan! De Bijbel zegt het!

De klarenstoot van Billy Graham - the Bible says - past perfect binnen de gekozen tekstverzen uit Psalm 119. Maar klinkt het niet aanmatigend wat de psalmist beweert: 'Verstandiger dan al mijn leermeesters, ...meer inzicht dan de ouden'? Absoluut niet! 'Vertalen' we die woorden alleen maar eens naar vandaag en verplaatsen we ons in de collegebank van menig universiteit waar theologie wordt gedoceerd. Wat denkt u dat in de meeste gevallen centraal staat, het Woord of de ideologie van de hoogleraar? Geldt daar 'de Bijbel zegt' of 'ik zeg van de Bijbel'? Heeft de Bijbel nog het eerste en het laatste Woord binnen de gemeente vanaf de kansel? Accepteer ik het wanneer de verkondiging geplaatst wordt onder de noemer 'de Bijbel zegt'? Hoe ontmaskerend kan juist dan Gods Woord zijn, hoe dicht bij jouw bestaan komen. Wil ik dat (nog) wel? Het is Gods Woord dat zegt dat alleen daarin leven is te vinden. Wie is verstandig en kiest voor Gods inzicht?