

Bijbels perspectief

Het woord van de week

2 Corintiërs 3:18.

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Dit tekstwoord laat zien dat het leven van een christen een dynamisch karakter behoort te hebben. Allereerst sluit dit tekstvers geen enkele christen uit - er wordt nadrukkelijk gesproken over *allen*. Wanneer de tekst vervolgt met 'een aangezicht waarop geen bedekking meer is', dan wordt daarmee aangegeven dat het christen zijn een duidelijk zichtbare zaak is. Als niet christen heb je jezelf misschien nog achter allerlei maskers kunnen verschansen, dit kan als christen absoluut niet meer. Je weerspiegelt als christen - als kind van God, zegt Paulus, de heerlijkheid van Christus. Dat betekent niets minder dan dat Jezus Christus in jou zichtbaar wordt. En daar blijft het niet bij!

Vervolgens komt namelijk het zojuist genoemde dynamische karakter van het christen zijn aan de orde in de woorden: 'veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid'. Wat opvalt is, dat dit dynamische karakter als vanzelfsprekend bij het beelddrager zijn van Jezus Christus blijkt te horen: Wie beelddrager is van Jezus Christus wordt dit per dag meer!

Voordat wordt stil gestaan bij onze werkelijkheid, nog één heel belangrijk gegeven uit dit tekstvers. Het beelddrager zijn en dat al meer worden, is geen eigen prestatie! Het is God die dat door zijn Heilige Geest uitwerkt: 'immers door de Here, die Geest is'. Het is een werk van God in en door de Geest.

En nu onze werkelijkheid.

Blijkt het gekozen tekstvers, dat laat zien dat het leven van een christen geen statisch gebeuren is maar een voortgaand proces van veranderen, niet een heikel onderwerp te raken? Overpeins alleen maar eens voor een moment de volgende vraag voor het aangezicht van God de Vader, de Vader die er vanaf het eerste ogenblik - dat wil zeggen van vóór de grondlegging der wereld - op bedacht is geweest dat degene die zich christen noemt 'bestemd is tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon' (Rom.8:29): *wordt wat Paulus in het gekozen tekstwoord weergeeft zichtbaar in mij?*

De heerlijkheid des Heren weerspiegelen wordt zichtbaar in het 'gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen'(Ef. 4:20). Oswald Chambers merkt terecht op dat het kennen van Gods zegeningen en zelfs het kennen van Gods Woord iets volstrekt anders is dan het 'Hem kennen'. Dat raakt wat Paulus noemt 'de kracht van zijn opstanding', dat is Gods Geest. Heeft Hij de ruimte in mij? Ja, als ik ontdekt heb wat het betekent als Jezus zegt: 'tenzij de graankorrel in de aarde valt en sterft' (Joh. 12:24).

Leef IK of Christus? Heb ik Hem in heel mijn leven op en in het oog?