

# Bijbels perspectief

## Het woord van de week

### 1 Corinthiërs 2:14

***Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.***

Wat wordt er in het gekozen tekstwoord bedoeld met 'een ongeestelijk mens'? Wanneer we kijken naar de Griekse grondtekst dan wordt daar het begrip 'psuchikós' gebruikt waarvan ook het begrip 'psuchè' is afgeleid en dat staat voor 'ziel', het 'ik'. Ofwel, het gaat om een mens die leeft vanuit en naar zijn 'ik'. Het 'ik' kraait koning. We hebben dus hier in eerste instantie duidelijk te maken met een onbekeerd mens, een niet christen. Toch blijkt soms ook een christen nog te kunnen handelen en wandelen vanuit zijn oude mens, dus ziels, het ik op de troon. Niet voor niets dat Gods Woord dan oproept om die oude mens voor dood te houden en te leven vanuit Gods Geest. Het 'ik' is in principe door de zondeval 'ongeestelijk', niet gericht op God. De mens die leeft vanuit en naar zijn 'ik' heet ten diepste zelfs Godvijandig (Rom. 5:10; Col. 1:21). Het 'ik' als zodanig is volgens het tekstwoord niet in staat, hoe mooi ook opgepoetst, hetgeen van de Geest is, dus van God, te aanvaarden. Het 'ik' moet van de troon, wat een sterven aan jezelf inhoudt, zodat Christus de troon inneemt en er ruimte komt voor de Geest. Het is dus zeker geen verkeerde zaak jezelf af te vragen, of je wel in Christus bent. Een vraag die Paulus zelfs aan de gemeente van Corinthe voorlegt (2 Cor. 13:5).

Ligt misschien hier de oorzaak van zoveel onbegrip zelfs binnen de gemeente van Jezus Christus en in menig persoonlijk christenleven ten aanzien van zo veel geestelijke zaken? Dat brengt bij een volgende vraag: wat wordt er in het tekstwoord bedoeld met 'hetgeen van de Geest Gods is'? Wanneer we naar de context kijken, dat is naar allereerst de perikoop waarin het vers staat en naar het daaraan voorafgaande - en dan met name een vers als 1 Corinthiërs 1:18 - dan blijkt het vooral te gaan om 'het woord des kruizes', het evangelie. Het evangelie is vervat in het Woord van God, heel dat Woord ademt Gods heilsplan! Was het niet Jezus zelf die het liefhebben van Hem verbond aan het bewaren van het Woord, het gebod (Joh. 14:15, 21 en 23)? Het is dus vervolgens geen verkeerde zaak jezelf af te vragen hoe je omgaat met Gods geboden en zijn Woord. Krijgt Hij de ruimte om de Geest vanuit Jezus te laten nemen en mij te verkondigen? Of bepaal ik, interpreteer ik zelf zijn geboden en Woord?

Doen zich niet juist hier binnen de christelijke gemeente ontzettend veel problemen voor? Wordt er niet heel veel, zelfs onder de noemer 'openbaring', als aan Gods Woord gelijk verkondigd? Maar juist dat Woord laat weten dat er in die zin geen 'openbaring' meer is, maar wel verlichting - dat wil zeggen Gods Geest wil ons Gods Woord en gebod doen verstaan. Nog steeds blijkt zo de gnostiek in meer dan een opzicht te leven en krijgt al meer voet in met name evangelische kring! Het 'Hij zal uit het Mijne nemen' houdt nooit iets anders in dan wat in het Woord te vinden is en zal nooit iets inhouden dat tegen het Woord ingaat! Daarom, kies ik voor dwaasheid of voor geestelijk kunnen verstaan? Ofwel, leef ik vanuit het kruis, de boodschap van het kruis?