

Bijbels perspectief

Het woord van de week

Romeinen 6:4

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Het is Johannes de Doper die het meest essentiële principe voor het leven van de volgeling van Jezus weergaf in zijn bekende woorden: Hij moet wassen, ik moet minder worden (Joh.3:30). Zou hij hebben geweten dat hij in dat ene vers eigenlijk haarscherp de boodschap van Paulus samenvatte, zoals die is te vinden in het overbekende Romeinen 6 en wordt toegespitst in ons tekstvers? Raakte Johannes de Doper zo ook niet dat overbekende tekstvers dat eigenlijk precies hetzelfde wil getuigen: niet meer mijn ik maar Christus leeft in mij (Gal. 2:20)? Omschrijven zijn woorden in feite niet wat de wandel in nieuwheid des levens inhoudt?

Voor al te veel, met name evangelische christenen, is Romeinen 6 helaas niet veel meer dan het Bijbelgedeelte om bij uitstek - te vuur en te zwaard - het gelijk van de volwassendoop te verdedigen. Ook al lijkt dit Bijbelgedeelte voor deze vorm van doop te pleiten, toch bedoelt Paulus hier in eerste instantie geen dooptheologie weer te geven, maar wil hij wel de nadruk leggen op een noodzakelijke levenspraktijk: de wandel in nieuwheid des levens! En dan stoot je in de praktijk helaas maar al te vaak op het schrijnende gegeven dat juist bij veel volwassen gedoopte christenen die levenspraktijk nauwelijks of helemaal niet zichtbaar wordt. Onwillekeurig moet ik dan denken aan de woorden van Paulus waarin hij aangeeft dat het allerbelangrijkste de besnijdenis van het hart is (Rom. 2:29). Ook in die woorden wil hij aangeven dat in het christenleven 'het veranderd zijn' zichtbaar moet worden. Het veranderde innerlijk moet uiterlijk zichtbaar worden in woord én daad, in en door heel mijn leven. Het veranderde leven wil Jezus zichtbaar maken, Hem verheerlijken. Dat opstandingsleven kan alleen zichtbaar worden daar, waar gestorven wordt. Het is een proces. En juist dat is ook hoorbaar in de woorden van Johannes de Doper: wassen - minder worden.

Het 'minder worden' waarop Johannes doelde, betekent dat mijn ik zijn plaats weet. Ooit schijnt een negerpredikant uitgeroepen te hebben toen hij sprak over het gekozen tekstwoord: Heer houdt de spijkers vast! Hoe haaks staat immers de boodschap van Romeinen 6 op de drang van de gevallen mens. Niet voor niets dat de Bijbel spreekt over de aanstoot van het kruis. De wereld schreeuwt in alle toonaarden dat de mens zichzelf moet realiseren terwijl het Woord roept: sterf aan jezelf wanneer je wilt leven!

Krijgt de Heilige Geest de kans om Jezus in en door mijn leven groot te maken? Overal daar waar in ons doen en laten het accent op onszelf ligt en niet op Jezus Christus kan Gods Geest niet werken en daar is Hij niet. Gods Geest verheerlijk alleen Jezus (Joh. 16:14). Ben ik mij, als Johannes de Doper, bewust dat Hij moet wassen en *ik* minder moet worden? Ken ik in de praktijk van mijn leven, dat wil zeggen leef ik - de inhoud van Romeinen 6? Ofwel, wandel ik in nieuwheid des levens? Verlang ik Jezus? Hem alleen?