

# Bijbels perspectief

## *Het woord van de week*

### **Hebreeën 12:23**

***...gij zijt genaderd tot...God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben...***

In het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat de Heilige Geest niet alleen van zonde overtuigt, maar ook van gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:8 en 9). Met betrekking tot gerechtigheid zegt Hij: van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet (Joh. 16:10). Hiermee geeft Hij aan dat zijn hemelvaart en verhoging (het zitten aan de rechterhand van de Vader (Hebr. 12:2)) het bewijs vormt dat zijn gerechtigheid, verkregen door zijn volledige gehoorzaamheid aan de wil van de Vader, door de Vader is erkend en aangenomen. Die gerechtigheid wordt deel van een ieder die zijn leven geeft aan Jezus Christus en dat getuigt Gods Geest in dat hart: gered voor tijd en eeuwigheid dankzij het offer van Gods Zoon. Ieder mens zal uiteindelijk geoordeeld worden op basis van dit al dan niet gerechtvaardigd gemaakt zijn. Hoe verlangt Gods Geest er naar om die waarheid, de waarheid van verzoening door het bloed van het kruis, in ieders hart te leggen.

Hoe triest dat er zelfs binnen de christelijke geloofsgemeenschap nog steeds zo vele oprechte harten zijn die van deze waarheid door Gods Geest niet overtuigd willen worden en dag in dag uit zeggen te verzuchten dat ze hopen dat het ook voor hen zal zijn. Maar duidelijker dan wat Golgotha voor ook die mens getuigt en door Gods Geest in het hart wordt uitgesproken, kan niet. Wanneer Jezus zegt dat Hij aan de deur staat en klopt en verlangt binnen te komen in het hart, dan laat Hij het openen van dat hart over aan degene aan wiens hart geklopt wordt. Is het hart open gezet, belijdend ik ben een zondaar en heb uw vergeving, uw gerechtigheid nodig?

Wat betreft de overtuiging door de Geest van oordeel zegt Jezus: van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is (Joh. 6:11). De wereldbeheersers van deze duisternis, de satan, is geoordeeld aan het kruis. Het kwaad, de boze heeft op Golgotha zijn meerdere moeten erkennen. Wanneer we nu nog geconfronteerd worden met de boze en het door hem voortgebrachte kwaad, getuigt Gods Geest dat de boze en het kwaad op het kruis is overwonnen door het offer van Gods Zoon.

Tot op vandaag is de Heilige Geest in de wereld werkzaam om de mensheid te overtuigen dat zij geen enkel excuus heeft als het gaat om de zonde en het kwade. Er kan door niemand meer gezegd worden dat de zonde en de boze, de duivel, te sterk zijn. Satan is een verslagen vijand. De voet van de Zoon van God staat in zijn nek. Gods Geest overtuigt van deze werkelijkheid en overstemt iedere stem die anders wil beweren. Het is in de kracht van Gods Geest dat wij de zonde in ons leven tegemoet mogen gaan en dat in de volle verzekering van de overwinning. En als we gezondigd hebben, mogen we zeker zijn van de reinigende kracht van het bloed van het Lam. Het kruiswoord 'het is volbracht' is de garantie! Kan en mag Gods Geest, na mij overtuigd te hebben, door mij heen overtuigen? Wordt het opstandingsleven door mij heen getuigend zichtbaar? Leef ik gerechtvaardigd?