

# Bijbels perspectief

## *Het woord van de week*

**Johannes 16:8,9**

***En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven...***

Zoals vorige keer al opgemerkt, lijkt het met het zondebesef, zowel binnen als buiten de kerk, niet bijster goed gesteld - wat heet, het zondebesef lijkt ver zoek. Immers, er gebeuren de meest afschuwelijke zaken en niemand schijnt zich daar nog veel van aan te trekken. Wat vroeger zonder veel discussie ronduit als zonde werd betiteld, komt nu voorbij in bijvoorbeeld een soapserie die misschien ook u wat graag volgt. Wie is er nog geschokt als binnen de vriendenkring een stel aankondigt te willen gaan samenwonen, of meedeelt te willen gaan scheiden? Wanneer zelfs iemand - als christen - gescheiden is en te kennen geeft een nieuwe relatie te willen aangaan, wordt daar niet meer geschrokken van opgekeken. Tijdens Opwekking dit jaar werd er door een voorganger (overigens zelf gescheiden) een pleidooi gehouden voor het weer in de naam van God mogen aangaan van een nieuwe relatie...

Echtbreuk, overspel, hoererij, kortom het niet serieus nemen van het voor en met God gesloten verbond is een verschijnsel dat binnen christelijke kring minstens zo vaak voorkomt als in de wereld. Binnen die christelijke kring krijgt het wat vaak ook nog eens onverhuld bijval, zelfs dus onder de noemer van de Heilige Geest! Ook het aangaan van een seksueel gelijkgerichte relatie is voor veel gelovigen, bijna geen denominatie meer uitgezonderd, een geaccepteerde zaak. 'Liefde' wordt daarbij als alibi gebruikt al is dat ook ten koste van de liefde voor het Woord van God. Ieder maakt zelf wel uit wat fout is, maar wat dan fout is, is zeker niet als zonde te benoemen. Wie is er trouwens zonder zonde? Pakt u de steen? Nou dan! Laten we maar op Jezus letten dus!?!

Wel, Hij is het die in Johannes 16:9 met betrekking tot het overtuigen van Gods Geest van de wereld van zonde zegt: *van zonde, o m d a t z i j i n M i j n i e t g e l o v e n*. Daarmee geeft Jezus het wezen van de zonde aan: het *niet* geloven in Hem. En dat geldt - *helaas* - niet alleen (meer) slechts de wereld. Het geldt overal daar waar en voor een ieder die Hem niet meer in het centrum heeft staan van zijn leven. En denk in dat verband eens aan de woorden van Jezus aan dezelfde tafel gesproken als de gekozen tekstverzen: *Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen*. 'Bij Hem wonen' raakt de vervulling met de Geest! De Geest die nooit tegen Gods Woord in gaat of daarvan los is te koppelen.

Neem al de genoemde zaken eens die vandaag 'zondevrij' heten. Heten ze dat in Gods Woord? Wie dat verkondigt, gaat tegen Gods Geest in en kent Hem niet! Overal daar waar geleefd wordt in strijd met de volgende woorden van Paulus ontbreekt de Heilige Geest en heerst de zonde: *Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij (Gal. 2:20)*. Waar IK centraal staat kan Gods Geest niet zijn. Overtuigt Hij mij hier? Geestvervuld is Christocentrisch, is liefhebben van het Woord en bewaren van Gods geboden, is niet meer mijn IK, maar Christus en Hij, Jezus Christus heeft de zondaar lief!