

Bijbels perspectief

Het woord van de week

Johannes 16:8

En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel...

De Pinksterdagen mogen dan al weer achter ons liggen, het onderwerp van die dagen blijft alle dagen even actueel: de volheid van de Heilige Geest. De door de Vader gegeven belofte staat - onverkort - tot het door hem bepaalde moment. Nog steeds bidt Jezus de Vader om de Geest niet met mate te geven. En dat, om de volgeling van Hem niet alleen te vervullen, zó, dat de Heilige Geest de bij de gelovige Inwonende Aanwezige zal zijn, maar vooral ook om van die gelovige volgeling een *overtuigend* christen te maken. Dat laatste raakt direct de woorden van Jezus zoals opgetekend in het gekozen tekstvers.

In dat vers spreekt Jezus over de Heilige Geest die *overtuigen* zal van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Elke met de Heilige Geest vervulde christen wordt in die zin daarbij gebruikt. Laten we dit keer in het bijzonder het aspect van 'het overtuigen van zonde' eens uitlichten. Is dit niet een aspect dat zeker in onze tijd de volle aandacht verdient? Immers, is die 'bediening' in onze tijd niet hard nodig, harder nodig dan welke andere bediening ook? Zonder 'overtuiging van zonde' is er ook geen enkel zicht op 'gerechtigheid' en 'oordeel' zoals Jezus bedoelde in het gegeven tekstvers. En kenmerkt de wereld - en zelfs de gemeente van Christus - zich in deze tijd niet juist door de afwezigheid van acuut zondebesef? Dat acute zondebesef dat als 'ondertoon' het 'niet geloven in Jezus' heeft (zie vers 9).

In de vorige eeuw al, dat wil zeggen in de zeventiger jaren daarvan, was het nota bene een niet gelovige psychiater, Karl Menninger, die een boek schreef met de veelzeggende titel: *Whatever Became of Sin?* (Vertaald: *Wat is er eigenlijk met zonde gebeurd?*) Weet u het? Misschien is het gechargeerd, maar nog amper hoor je over zonde spreken in een dienst, de boodschap moet (ongeacht de denominatie) immers vooral qua inhoud 'feelgood' zijn, anders haakt men af! Maar Jezus laat in dit tekstvers onomwonden weten waarvoor de Heilige Geest gekomen is: om te o v e r t u i g e n. En tegelijk laat Hij zo in deze woorden weten dat het leven van een christen *overtuigend* anders moet zijn dan het leven van iemand in de wereld! Christen zijn betekent vrijgekocht zijn van de zonde én als zodanig leven - apart gezet, geheiligd, afstekend tegen de wereld. Opvallend. Overtuigend levend naar en vanuit zijn Woord - 'het Zijne waaruit de Geest zal nemen', geheel anders - 'gij hebt Christus leren kennen'. Waar dat 'overtuigen' ontbreekt, ontbreekt Gods Geest. Dat geldt voor de geloofsgemeenschap als zodanig en voor elke afzonderlijke christen.

De genoemde - niet gelovige - psychiater gaf in die jaren zeventig aan dat meestentijds zonde de oorzaak is van de talloze psychische problemen. Denk in dit geval eens aan het nieuwste handboek om dit soort problemen te diagnosticeren, de DSM5. Het aantal stoornissen neemt alleen maar toe... Waarom? Ziet de wereld in ons nog het verschil? Ziet ze in ons nog Jezus Christus, de enige weg tot ware verlossing en bevrijding? Hoe overtuigend kan, in het licht van het gevierde Pinksterfeest, God door mij zijn? De uitdaging is groot en we staan niet alleen - de Heilige Geest overtuigt immers *door ons!*?!