

# Bijbels perspectief

## *Het woord van de week*



### **Colossenzen 3:16**

***Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.***

Je kunt het uit de vertaling niet opmaken, maar Paulus gebruikt toch echt voor 'wone' in dit vers in het Grieks de gebiedende wijs, de imperatief. De imperatief is een werkwoordsvorm die wordt gebruikt in zinnen die een gebod of bevel uitdrukken. Het heeft er de schijn van dat Paulus in zijn brieven graag van deze werkwoordsvorm gebruik maakt, waarbij we natuurlijk niet uit het oog mogen verliezen dat hij schreef onder de leiding van de Heilige Geest - dus in feite spreekt hier God zelf ons zo aan. God zelf wil dat zijn woord overvloedig in ons zal wonen.

We zijn weer op weg naar het Pinksterfeest, het feest waarbij het gaat om de vervulling in de Heilige Geest. Gods belofte waar al over werd geprofeteerd door de profeet Joël (Joël 2:28 e.v.). Was Jezus op aarde in persoon bij de discipelen, de Heilige Geest zou bij de uitstorting inwonend zijn! Wie vertrouwd is met wat Jezus vlak voor zijn lijden en sterven over de Heilige Geest heeft gezegd, die zal weten dat Jezus onder andere aangaf dat die inwonende Heilige Geest Hem zou verheerlijken en dat dit verheerlijken direct gekoppeld is aan het gegeven dat de Geest 'uit het mijne [zal] nemen en het u [zal] verkondigen' (Joh. 16:14). Plaats dit eens in het licht van het tekstvers van deze week.

Wie zegt kind van God te zijn en weet wat de vervulling in de Geest inhoudt, die weet dat de relatie tussen de Heilige Geest en het Woord een onherroepelijke is. Gods Geest werkt nooit buiten het Woord om. Ruimte geven aan de Geest is ruimte maken voor het Woord, voor Jezus die het levende Woord is. Geleid worden door de Geest betekent je leven richten op Jezus, op zijn Woord - uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105). Het is het Woord waarop je elkaar mag én moet aanspreken en dat in alles wat ons leven aangaat.

Wanneer Paulus het werkwoord 'wonen' gebruikt dan bedoelt hij dat wij dat Woord in ons hart een *thuis* aanbieden! Het hoort een vanzelfsprekend deel van ons te zijn! Dit is gelijk aan het wortelen in Jezus (zie Col. 2:6 en 7) en dat doet ons bevestigen in het geloof en vult ons met wijsheid. Evenals de gemeente van Colosse bedreigd werd door allerlei wind van leer en menselijke wijsheid en filosofieën, zo ook de gemeente van de eindtijd. Juist daarom werd en wordt opgeroepen om vol te zijn van Gods Woord, individueel en als gemeente! Maar is er nog waarachtig plaats voor alleen zijn Woord? Of heeft de menselijke wijsheid het al meer voor het zeggen en moet Gods Woord daaraan worden aangepast? Onze omgang met het Woord, toont de mate van overgave aan Jezus en de mate van volheid van Gods Geest en... de mate van besef van wat genade is. Brengt mijn hart dank aan God vanuit het Woord? Het Woord Gods wone rijkelijk in ons. Dat Jezus in ons verheerlijkt worde!