

Bijbels perspectief

Het woord van de week

1 Corintiërs 10:31.

...wat [gij] ook doet, doet het alles ter ere Gods.

Ook dit nieuwe jaar, dat intussen al weer een aantal dagen oud is, zal door veel mensen begonnen zijn met goede voornemens. Geldt dat ook voor u? Staan ze nog, of zijn er al weer een aantal van gesneuveld? Eigenlijk verwoordt de tekst voor deze week ook een voornemen, ze lijkt er tenminste één aan te reiken. En dan ook nog één die *alles* bepalend wil zijn. Immers, het 'wat [gij] ook doet' sluit *heel* je doen (en laten) in, terwijl Paulus vervolgt met 'doet het a l l e s', dus *niets* is uitgezonderd. En dan het in het tekstwoord aangereikte 'voornemen': ter ere Gods. Stempelde dat ons (christen)leven het afgelopen jaar? Zal dat ons christen zijn dan ook dit jaar kenmerken? Leven 'ter ere Gods'? Wat houdt dat eigenlijk in, leven 'ter ere Gods'?

Raak je niet de betekenis als je zegt dat het leven 'ter ere van God' inhoudt, dat je het pas nog met kerst uit volle borst gezongen *Ere zij God* waarmaakt door te willen leven - handelen en wandelen - overeenkomstig zijn Woord? Is dat in feite niet *de* inhoud van een waarachtig aan God overgegeven leven? *Neem mijn leven laat het Heer...*

Wie wil ingaan op wat hier in het gekozen tekstwoord wordt gezegd, en dat wil toch als het goed is elk oprecht gelovige, die zal beseffen dat een en ander allesbehalve vrijblijvend is. Het breken of niet halen van een of meer aan het begin van dit jaar gesteld goed voornemen heeft bij lange na niet zulke verregaande gevolgen als het niet waarmaken van een leven naar Gods eer. Het leven naar Gods eer vraagt een per dag kiezen voor zijn Woord en dat kan betekenen dat je een uitzonderingspositie moet innemen en dat misschien soms heel opvallend. Dat kan op zijn beurt onbegrip en zelfs vijandschap opleveren. Het gekozen tekstwoord raakt dat andere woord van Paulus: maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen (Ef. 4:20).

Daar sta je dan als christen in een wereld die dit jaar nog vijandiger zal worden als het gaat om christelijke waarden en principes en het willen leven naar Gods wil en eer.

Veel primitieve geloofsvormen kenmerken zich door het omkopen tot en met het manipuleren van de godheid om uiteindelijk het eigen gestelde doel (toch) te behalen. In het christelijk geloven zien we de laatste jaren ook al meer de neiging om God te manipuleren, het Hem naar onze hand proberen te zetten. Een van de meest opvallende kenmerken daarbij is het op eigen wijze interpreteren van zijn Woord om zo jezelf en het eigen gelijk veilig te stellen. Dit alles komt feitelijk neer op niets minder dan je eigen leven invullen, jezelf tot god maken. Resultaat? Het uiteindelijk missen van Gods doel, zijn voornemen met jou: het delen in zijn eer. Want wat wij hier zijn - leven, is wat wij straks zullen zijn.