

Bijbels perspectief

Het woord van de week

Colossenzen 1:5

***...om de hoop, die voor u is weggelegd in de hemelen.
Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het
evangelie...***

Een van de Engelse Bijbelvertalingen, de *New International Version*, haalt na een weergegeven aandachtstreep (-) de begrippen 'geloof' en 'liefde' uit vers 4 in het begin van vers 5 terug en zegt (vertaald): '*het geloof en de liefde die ontspringen aan de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen*'. Op die manier benadrukken de vertalers niet alleen de onherroepelijke onderlinge verbondenheid van de drie begrippen, maar geven daarmee vooral aan dat de bron voor 'het geloof' en 'de liefde', 'de hoop' is terwijl die hoop uitdrukkelijk in de hemelen is gesitueerd. Naar het idee van de vertalers is dát wat Paulus de gemeente in Colosse gepredikt heeft als waarheid en ook ons als evangelie doorgeeft. Daarmee komt het accent hier te liggen op 'de hoop'.

Het concept van 'hoop' was iets waarmee men in de oudheid niet direct iets had. Het werd als te onzeker en te onduidelijk beschouwd. Wat moest men zich bij 'de hoop' voorstellen? Maar de christelijke hoop is allerm minst onzeker en onduidelijk, het is tenminste zo zeker en helder - ja zo mogelijk nog zekerder en helderder - als het aanbreken van de morgenstond! Het is de verzekering dat, hoeveel we ook Gods aanwezigheid en zegen hier en nu op aarde mogen genieten, we iets van vele, vele malen grotere waarde hebben te verwachten in de hemelen! Wanneer 'thuis is waar mijn hart is, dan ben ik ver van huis' zingt dan ook terecht de zanger van MercyMe in het lied 'Homesick' (Heimwee). Hoe concreet zal immers dan Gods aanwezigheid zijn en hoe zegenend in Christus! Het 'in de hemelen' houdt heus meer in dan 'finishing touches', 'het afwerken' van wat we op aarde ontvingen. De zojuist aangehaalde zanger zingt daarom in het nummer 'Finally home' (Eindelijk thuis): I can only imagine - ik kan het me alleen maar voorstellen.

Raakt dat niet de oproep uit Gods Woord zoals bijvoorbeeld opgetekend in Colossenzen 3:1-4? Daar lezen we: *Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. Is dat niet het logische vervolg op Pasen? Ons antwoord op het offer van Christus?*

Hoe krachtig beïnvloedt 'de hoop weggelegd in de hemelen' mijn *dagelijkse* wandel met Christus hier en nu op aarde? Bepaalt 'de hoop' ons er bij dat we burgers van het Rijk in de hemelen zijn? Ofwel, is mijn wandel daar? Kenmerkt mij, zonder valse ascese in een afwijzen van het aardse bestaan, heimwee? Besef ik dat het serieus omgaan in deze met 'de hoop' de waarde bepaalt van mijn *geloofwaardigheid* als christen? De inhoud bepaalt van 'de liefde' tot God en alle heiligen? Daarom wat is de bron voor mij van geloof en liefde? Iets om op verder te gaan niet waar?