

Bijbels perspectief

Het woord van de week

1 Corinthiërs 2:9.

Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Een opmerkelijk citaat van Paulus, een citaat waarvan de herkomst onduidelijk is. Sommigen veronderstellen dat het hier gaat om een samenvoeging door Paulus van enkele oudtestamentische tekstwoorden, anderen denken aan een aanhaling uit een apocriefe bron, bijvoorbeeld uit 'de openbaring van Elia'. Hoe ook, onder de leiding van de Heilige Geest hebben deze woorden hun plaats binnen het Nieuwe Testament gekregen en daarmee zeggingskracht. Inhoudelijk raken en omschrijven deze woorden bij uitstek al wat door Pasen toegankelijk is geworden. Eén van de geraadpleegde commentaren schrijft: dit vers omschrijft het *geheel* van Gods werk en wijst op de daardoor voor de gelovige beschikbare glorie. Dé glorie van Pasen! Voor Paulus vertaalt het citaat het inhoudelijke van wat hij in vers 2 weergeeft als dé te verkondigen boodschap: Jezus Christus en die gekruisigd. Vervolgens maakt hij duidelijk dat daar geen enkele menselijke wijsheid tegenop kan.

Waar Paulus in en met het citaat op doelde, ofwel wat 'de glorie van Pasen' inhoudt? Gods heerlijkheid zoals deze door de Drie enige God van voor de grondlegging der wereld bedoeld is voor de mens in zijn Zoon Jezus Christus. Een heerlijkheid - vreugde, blijdschap - die de lijdende Christus had aangespoord de kruisweg tot het einde te gaan (Hebr. 12:2). Een heerlijkheid, die in en door de opstanding een waarachtige bron van hoop gebleken is. Een heerlijkheid als resultaat van inderdaad 'geheel Gods werk', samen te vatten in de heilsbegrippen: 'verlossing', 'vervulling' en 'verheerlijking'.

Bent u vertrouwd met dat geweldige heil, met elk van de genoemde drie aspecten? Beseft u dat dit drievoudige heil niet alleen toegankelijk is *dankzij* Golgotha, maar ook alleen *via* Golgotha? Kunt u dit grote heil omschrijven dat niet, zoals Paulus aangeeft, met onze zintuigen of ons verstand te vatten is? Het is zo groots, dat Paulus zegt dat de toekomstige eeuwen nodig zijn om 'de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus' (Ef. 2:7).

Het kruisoffer van Jezus, bevestigd in de opstanding, biedt:
verlossing voor wie buigt bij het kruis en belijdt een zondaar te zijn en uitspreekt vergeving nodig te hebben,
vervulling met de heilige Geest voor wie aangeeft voor zijn 'ik' de weg van dat kruis - per dag - te willen kiezen,
verheerlijking in de zin van het mogen ingaan én delen in het Rijk van Christus.
Via deze weg van Gods heilsplan uitkomen bij Gods oorspronkelijke doel voor de mens in Christus: bestemd voor de troon, bestemd als bruid voor de Bruidegom. Indien de beheersers van deze eeuw 'geweten hadden [van de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid], zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben'. Pasen is, zoals A.B. Simpson ergens zegt, de nieuwjaarsdag van onze ziel!