

# Bijbels perspectief

## Woord van de week

### Colossenzen 3:4

***Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is,  
zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.***

Een slotakkoord en een beginakkoord in één vers gevat. Immers, als Jezus Christus terugkomt - verschijnt - dan betekent dat het einde van deze eeuw en het begin van de nieuwe. Dat laatste is het moment waarnaar heel de schepping vol verlangen - reikhalzend - uitzielt. Hoe zich, naarmate het moment van de wederkomst dichterbij komt, dat verlangen uit, heeft Paulus duidelijk verwoord in Romeinen 8:22. Hoe groots moet het moment zijn wat hij in het gekozen tekstvers verwoordt: het met Christus, de Koning, mogen verschijnen in heerlijkheid! Dat betekent, dat als je in Christus bent gestorven, je tussen de doden uit hebt mogen opstaan en als je op dat moment nog in leven bent tezamen met diegenen die zijn opgestaan Hem tegemoet bent gegaan in de lucht. Ziet u er naar uit? Zult u er bij zijn?

Vooraf die laatste vraag is een vraag die aandacht verdient en eigenlijk door Paulus, bijna tussen neus en lippen door, in dit vers is meegenomen, verwoord in een heel kleine tussenzin: die ons leven is. Het aantal 'maranathagangers' is groot, maar hoe groot dat aantal werkelijk zal zijn op het moment suprême hangt af van het wel of geen feitelijk besef hebben van de inhoud van de door Paulus gebruikte tussenzin. Weet u deze tussenzin inhoud te geven?

De geladenheid van deze tussenzin komt voort vanuit hetgeen Paulus aan dit gekozen tekstvers vooraf heeft gezegd en wordt versterkt door wat hij erna zegt. Het bepaalt ons met het oog op de wederkomst, en het deel hebben daaraan, bij de vraag: is Christus ons leven? Dat wil zeggen, wordt Hij in en door mij heen zichtbaar. Zoek ik in alles Hem - is Hij niet alleen in mijn woorden maar vooral in mijn daden het centrum van mijn bestaan. Bedenk ik wat boven is en bepaalt dat mijn doen en laten, of richt ik me op het hier en nu en bepaalt dat alles mijn bestaan? Leef ik vanuit het volle besef dat ik, zoals Paulus met nadruk zegt, voor de wereld gestorven ben en mijn leven met Christus verborgen is in God? Of dat zo is, zal blijken uit het invulling geven aan wat Paulus na het gekozen tekstvers, en daarbij in het bijzonder de tussenzin, zegt en dat, aanmoedigend, met een gebiedende wijs begint: doodt dan de leden die op aarde zijn. Dat het hier om een gebiedende wijs gaat, blijkt in het Nederlands doordat het 'doodt' is aangegeven met een dt.

Hoe voor zich sprekend is wat Paulus dan vanaf vers vijf opsomt! Hij begint met een opsomming van zaken waarover, zoals hij ronduit zegt, de toorn van God komt. Hij vervolgt met zaken waarmee *elk* mens moeite heeft, terwijl het alles uitloopt in een oproep om 'aan te doen'. Wat dááronder valt, past bij hetgeen hij elders aangeeft als het 'aandoen van de Here Jezus Christus' (Rom. 13:14). Wanneer we heel Colossenzen 3 goed tot ons laten doordringen dan zien we de noodzaak om te wortelen in het Woord van God. Want beseffen we dat het gaat om het al of niet deel hebben aan de verschijning in heerlijkheid? En dat is allerminst een vanzelfsprekende zaak! Daarom, is Hij mijn leven?

#### **Gebed**

Drie-enig God en Vader, kijkend naar wat zich in deze wereld vervult aan tekenen van de tijd, bepaalt dat ons bij de realiteit van de Woorden van de Bijbel over dat moment. U volvoert Uw plan. Uw volk en Uw kerk nemen daarin een belangrijke plaats in, doe ons dat meer beseffen dan ooit te voren en laat het ons bepalen bij onze verantwoordelijkheid vooral in die zin, dat we waakzaam zijn en bovenal bereid. Hoe nodig is het om onze lampen in orde te hebben en onze olievoorraad te checken! Dat we ons afvragen of we waarachtig wortelen in Uw Woord en of onze handel overeenkomstig dat Woord is en of we veranderen naar het beeld van U Here Jezus zodat U zich bij Uw komst in ons kunt herkennen. Hoe belangrijk te weten of ik erbij zal zijn. Geest van God gord ons aan om Jezus wil! Maranatha! Amen.