

Bijbels perspectief

Woord van de week



2 Corinthiërs 9:15

Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave!

Bent u het er mee eens dat ons mensen het klagen meestal heel wat beter af gaat dan het tellen van zegeningen? Toch is het goed ons bewust te zijn van al de goede dingen die God ons geeft en gehoor te geven aan de oproep van dat overbekende lied dat zingt 'tel uw zegeningen, tel ze één voor één'. Kent u dat lied? Het start vanuit allerminst plezierig te noemen omstandigheden: een loeiende stormwind om je heen, een vermoeid hart! Juist dan, geeft dit lied aan, moet je beginnen met tellen van je zegeningen. En, vervolgt het, je zult verwonderd zijn en zeggen: Hij liet nooit alleen. Meer nog, je ziet Gods liefde dwars door *alles* heen.

Paulus die het gekozen tekstwoord schreef, zag de zegeningen van dienstbetoon en ondersteuning van medechristenen onderling. Terwijl hij dat alles waarnam, zag hij Gods grootste liefde daar dwars doorheen, uitmondend in: 'zijn onuitsprekelijke gave'. En dan begrijpen we op Wie hij doelde: Gods enig geboren Zoon voor ons gegeven als Redder, Jezus Christus. 'Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint'. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave! Een Engelse vertaling zegt (vertaald): 'zijn gave te wonderlijk voor woorden'. Hoe kun je het vleesgeworden Woord in mensen woord uitdrukken!?

Als we dan opgeroepen worden om onze zegeningen te tellen dan doen we er goed aan met Paulus in te stemmen en vooral oog te hebben voor dat grote wonder van Gods menswording in Jezus Christus om ons, om een ieder van ons! Onuitsprekelijk, of niet soms - vooral als je kijkt naar jezelf wie en wat je bent. God gaf zichzelf in zijn Zoon opdat wij niet verloren zouden gaan - dat wil niets minder zeggen dan: naar de hel zouden gaan! - maar dat we behouden zouden worden als we die zegen voor ons persoonlijk leven accepteren. Een zaak om zeker rond en met Kerst opnieuw van doordrongen te zijn. Daarom, stop even met alles. Ga even stil zitten. Stel je voor een ogenblik je eigen leven voor, hoe het zijn zou zonder die Gave - Hem, Jezus Christus - in je leven? Laat vervolgens dat grootste wonder in de geschiedenis ooit, eens even diep tot je doordringen - héél persoonlijk: Hij kwam voor mij... meer, Hij gaf zich aan het kruis voor mij... meer, Hij komt terug voor mij.

Gods Woord zegt dat alle goede gaven van boven komen, van de Vader der lichten (Jac. 1:17). Maar de allergrootste gave is Het Licht Zelf en dat is een onuitsprekelijke gave! Over heel de wereld zullen weer miljoenen zijn naam op de lippen nemen juist in deze tijd, vooral in liederen, en dat, terwijl ze geen weet hebben van wie en wat Hij is. Ja, Hem zelfs loochenen, zijn roep negerend, zijn claim op hun leven ontwijkend. Hoe onbeschrijfelijk dat je zijn naam uitsprekend en uitzingend dan toch niet kent. De grootste gave ooit niet aanneemt. 'Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen' (Ef. 4:20). Ja toch? Gezegende feestdagen. Gode zij dank en eer!

Gebed

Heer wat een voorrecht om dwars in alle moeiten van het leven, het leven met al zijn up's en down's - misschien wel meer down's dan up's - toch dat in het oog te houden wat Paulus in het gekozen tekstwoord uitsprekt en wij in deze dagen in zoveel liederen uitzingen: dat U ons gezegend hebt met uw onuitsprekelijke gave - Uw Zoon Jezus Christus. Dat we beseffen wat wij in Hem van u hebben ontvangen. Eeuwigheidsleven. Amen.