

# Bijbels perspectief

## Woord van de week

### *Mattheüs 1:21*

***...en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.***

In het Oude Testament heeft God zich door middel van diverse namen doen kennen. Namen, waarin Hij zijn wezen en karakter uitdrukte. De bekendste zijn Elohim en Jaweh. De eerste naam staat voor God als 'de Schepper'. Letterlijk betekent deze naam 'Goden' - 'im' is in het Hebreeuws namelijk een meervoudsuitgang. Wie vertrouwd is met de Bijbel weet dat de Drie-enige God bij de schepping betrokken was, Vader, Zoon en Heilige Geest. Aan Mozes deed God zich ten behoeve van zijn onderdrukte volk kennen als Jaweh - 'Ik ben'. Deze naam geeft zijn directe betrokkenheid bij met name de mens - en allereerst zijn in Egypte onderdrukte volk - aan, in de zin van 'Ik ben erbij'. Naast deze namen komen we nog andere namen tegen. Bijvoorbeeld El Shaddai, dat God Almachtig betekent en doelt op zijn ondersteunende sterkte en kracht - 'De God die genoeg is'. Naast Hem heb je niemand anders nodig! Om nog een naam te noemen: Jaweh Jireh, de naam die Abraham als antwoord gebruikte op de vraag van Isaäk waar het lam was voor het brandoffer (Gen. 22:8). De naam betekent: 'De HERE zal voorzien'.

Ondanks zijn zich bekendmaken in meerdere namen in het Oude Testament, vond God het nodig om de mens zijn betrokkenheid bij de schepping, en de mens als kroon daarop, ten diepste te laten beseffen. Hij wilde en wil zich namelijk nog steeds recht in het hart laten zien! De enige openbaring die dat kon waarmaken, was zijn menswording. Een openbaring die alle tot dan toe gebruikte namen samenbrengt. God als mens, al de tot dan toe gebruikte namen in het *hier en nu* uitdrukkelijk. God *met* ons. Als summum werd/wordt dit uitgedrukt in: 'en gij zult Hem de naam *Jezus* geven' - Yeshua, het Hebreeuws voor heil, verlossing, Verlosser. Hoe bijzonder klinkt hier in dat licht bijvoorbeeld Jesaja 12:2 als je daar het woord 'heil' door deze Naam vervangt: *Zie God is mijn Yeshua... en Hij is mij tot Yeshua geweest*. Doe dat ook eens in Jesaja 62:11, een typische adventstekst: *...Zegt tot de dochter Sions: zie uw Yeshua komt...*

Wie het vervolg van het gekozen tekstwoord voor deze adventsweek leest en echt tot zich laat doordringen, ziet de werkelijke inhoud en betekenis van de naam Jezus - die ziet Gods liefde! In zijn Zoon toont God aan de gevallen mens en de gebroken schepping zijn hart! Jezus presenteerde het karakter van God, God de Vader zelf. De Schepper, de Ik ben, de Almachtige... Het Lam. Hij die Zichzelf toonde vraagt ons onszelf te tonen. Dat wil zeggen, te erkennen en belijden dat wij redding nodig hebben omdat we zondaars zijn. Dwars door advent klinkt daarom naar ons: Adam waar zijt gij? Hoe het overdenken waard, juist in een tijd waarin zelfs wij die zeggen christen te zijn, zo duidelijk bezig zijn ons zondaar zijn al meer te ontkennen! Beseff, Kerst bracht *Jezus* die wij met Pasen weg spijkerden... maar, Hij overwon en komt als de *Christus* terug voor wie Hem als *Yeshua* aannam en als *Messias* erkent - Hij is de HERE!

#### **Gebed**

Dank u Vader dat u zich in het diepst van uw hart laat zien in Jezus. Als ik Hem zie, zie ik mezelf - een zondaar. Ik kan dan alleen maar belijden: Vader ik weet dat ik een zondaar ben en uw verlossing en vergeving nodig heb. Zoals U zichzelf in Hem gaf voor mij, geef ik mijzelf aan U en buig bij het kruis. Lof, dank en aanbidding zij U voor uw onbeschrijflijke liefde voor de mens - voor mij - in Uw Zoon, Jezus de Christus, die ik belijd als mijn HERE, mijn God. Amen.