

Bijbels perspectief

Woord van de week



Jacobus 4:8

Nadert tot God en Hij zal tot u naderen.

Als er één christelijk feest is dat al direct *daad*werkelijk blijkt geeft van het verlangen van God naar de - nota bene - *gevallen* mens, dan is dat het Kerstfeest. In Jezus werd God zelf vanuit zijn oneindige liefde mens, om ons - Immanuël. Hoe kwetsbaar Hij zich daarbij openstelde, werd duidelijk in de geboorte van zijn Zoon, kinderlijk weerloos in een voederbak. Hoe de gevallen mens ten diepste tegenover zijn komst toen stond, wordt door Lucas in een paar woorden gevangen: 'er was geen plaats voor Hem'. Een gegeven dat uiteindelijk zal culmineren in het kruis, wat niets minder dan Gods liefde voor de mens, opnieuw *daad*werkelijk bevestigde. En dan klinkt het straks weer, eerst in de supermarkt en door de winkelstraat, en vlak voor en met Kerst uit menig koor en mond in de kerk: kom, laten wij aanbidden.

Toch onderstreept advent dat Kerst inderdaad voor ieder nodigend uitstraalt, als de ster in Bethlehem: *Kom Hem aanbidden!* Of met de psalmist in Psalm 2: *Kus de Zoon!* Of met het gekozen tekstwoord voor deze week: *Nadert tot God*. En wees dan verzekerd van het vervolg in dat tekstwoord, dat Het Woord dat wis en waarachtig vlees werd, het waarmaakte en nog steeds waarmaakt, dat God in Jezus Christus tot ú zal naderen.

Het blijkt dat al door joodse rabbi's dit tekstwoord van Jacobus, zij het iets anders, als spreuk werd geleerd (vertaald): 'God gaat uit naar degenen die Hem naderen'. Het is vanuit wat volgde op (en vanuit) Kerst, het kruis - Pasen, dat Jacobus deze uitnodiging uitspreekt, daarbij expliciet in de context duidelijk makend, dat ze gericht is aan de mens die het feitelijk niet waard is. Het is dát besef dat tallozen niet (meer) (er)kennen: *zondebesef*. Kerst valt niet te vieren zonder zicht op het doel ervan: het kruis. Kerst, en daaraan vooraf advent, vraagt daarom bezinning op het 'waarom' van Gods komen in deze wereld, en dat helemaal met het oog op de naderende wederkomst!

Hoe bent u op weg naar Kerst? Leeft u bewust in advent? De uitnodigende oproep 'Nader tot God' vraagt erkennend besef van de vervolg woorden die Jacobus schrijft: 'Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt'. Hoe raak en terecht is wat Jacobus hier schrijft (aan juist ook de gelovige). Zijn spreken over 'reinigen van handen' en 'zuiveren van harten' verwijst naar ons *doen*, voortkomend uit ons *hart* en *denken*. Zijn daaraan respectievelijk koppelen van 'zondaar' en 'innerlijk verdeeld zijn' typeert de gevallen mens zelfs tot in zijn christen zijn. Zijn woorden doen beseffen dat we het zonder Jezus Christus niet redden. We hebben het kruis nodig om vol te houden - de weg gaat opwaarts, van kribbe naar kruis, van kruis naar troon. Als we iets daarbij en daarin nodig hebben, is het de voortdurende gemeenschap met God. Daarom: nader tot God en wees verzekerd dat Hij nadert tot ieder die oprecht tot Hem komt in aanbedding en leeft in verwachting!

Gebed

Dank u Vader dat u om mij mens geworden bent, wetend wie en wat ik ben - een zondaar. Dank u dat u in Jezus Uzelf om en voor mij hebt gegeven aan het kruis. Dank u dat ik vanuit genade dat geweldige offer van liefde mocht en mag ontvangen. Dank u dat ik mag naderen tot u met reine handen en een oprecht hart op grond van Uw vergoten bloed Heer Jezus. U zij de lof en de eer en de aanbedding. Amen.