

Bijbels perspectief

Woord van de week

Hebreeën 10:25

Wij moeten (...) elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Voor het merendeel van de christenheid is het, als zij acht geven op de tekenen van de tijd, wel duidelijk dat 'de dag' waarop in het gekozen tekstvers wordt bedoeld steeds dichterbij komt - de wederkomst van Christus. Er is onder christenen een groeiende overtuiging dat het niet lang meer kan duren. Om die reden zou je verwachten dat hetgeen waartoe in dit tekstvers wordt opgeroepen dan ook door hen serieus wordt genomen: het 'elkander aansporen'. Gebeurt dit ook? Het mag duidelijk zijn dat dit 'elkaar aansporen' wel iets meer inhoudt dan conferenties rond dit onderwerp beleggen en over dit thema van de wederkomst vol vuur spreken en schrijven. 'Aansporen' houdt in 'aanvuren', 'aanwakkeren' en dan niet alleen in de zin van zo veel mogelijk kennis over het onderwerp wederkomst delen en vergaren, maar eerst en vooral om je leven zodanig op orde zien te krijgen dat je voor dat grote moment klaar bent! Natuurlijk zal in veel gevallen dat gegeven ook zijn opgenomen in het spreken en schrijven over de terugkomst van Jezus Christus.

Maar toch, wordt de ernst zoals Jezus die bijvoorbeeld in de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden uitdrukte wel voldoende beseft? Heb ik niet alleen olie in mijn lamp, waarbij de lamp het beeld is voor Gods Woord en olie voor Gods Geest, terwijl de combinatie hier bedoelt aan te geven dat ik Gods Woord serieus neem, maar heb ik ook voldoende olie in de kruik? Dat laatste doelt op de volheid van Gods Geest in mijn leven. Dus ken ik de vervulling in de Heilige Geest? En dat is niet iets dat zich alleen manifesteert in bijvoorbeeld de gaven van de Geest, maar eerst en vooral in het zetten van de vrucht van Gods Geest in mijn persoonlijke leven.

Is het niet een treurig gegeven dat juist in de kring waar men zo vertrouwd is met de volheid van Gods Geest, inmiddels zoveel nadruk in prediking en leven wordt gelegd op zaken die in feite volledig anti Bijbels zijn? Hoeveel en hoe vaak klinkt niet vooral vanuit deze hoek het evangelie van 'het voor de wind gaan' - en dat in elk opzicht - na het kiezen voor Jezus en het ontvangen van zijn Geest. Sluit een dergelijke prediking niet aan bij de steeds meer in de kerk populair wordende boodschap van positief denken en de belofte van welbevinden - de u vast ook wel bekende 'feel good' boodschap?

Jezus laat evenwel ook vandaag weten dat de weg naar zijn Rijk, de weg naar overwinning via Golgotha loopt (Matt. 16:21!) - een discipel staat niet boven zijn meester, of een slaaf boven zijn heer (Matt. 10:24). Gods Geest en de betekenis van Pasen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat helemaal als het gaat om de dag die nadert. Daarom, leef ik wat Paulus verkondigt in Romeinen 6? Sporen we elkaar in deze aan naarmate we de dag zien naderen? Neem je kruis op en volg Hem (Marc. 8:34)! Kies voor het leven!

Gebed

Wat een ontzettend triest beeld schetst Uw Zoon in het begin van de door Hem uitgesproken gelijkenis over de vijf wijze en dwaze maagden - niet alleen de dwaze maagden werden slaperig en sliepen in, maar ook de wijze. Het staat er niet goed voor met de waakzaamheid Here! Daarom is de oproep om op elkaar toe te zien en elkaar aan te sporen naarmate de dag dichterbij komt, actueler en urgenter dan ooit! Hoe lang duurt het nog dat het klinkt: *De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!* Geef Hemelse Vader dat we ons zorgen maken over het wel gereed zijn als U terugkomt in Uw Zoon Jezus Christus. Dat we wortelen in, en leven vanuit en naar Uw Woord, daarbij beseffend dat een vol zijn van Uw Geest een absolute noodzaak is. Ik bid U voor wie dit Woord van de week leest en dit gebed meebid, dat hij of zij zich voor U beproeft en U vraagt: doorgrond en ken mij Heer en spreek mij aan waar nodig. Laat ons bereid zijn, nuchter en waakzaam terwijl we roepen: Maranatha, Kom Heer Jezus, ja, kom me haast! Amen.