

# Bijbels perspectief

## Woord van de week

### Johannes 1:14

***Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.***

De adventstijd is inmiddels weer begonnen, wat wil zeggen, dat we ons een periode bezinnend voorbereiden op Kerst. Het gebeuren dat terugblijkt op het grote wonder dat God om ons mens werd, of zoals Johannes aangeeft: 'het Woord is vleesgeworden en het heeft onder ons gewoond'. Terwijl Johannes, doelend op Jezus, over diens 'heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders' spreekt, dicht hij Hem daarbij twee kenmerkende eigenschappen toe: 'genade' en 'waarheid', en dat in volheid: '*vol van genade en waarheid*'.

Wanneer advent bezinning vraagt, dan is het wellicht goed om eens in het bijzonder bij deze twee eigenschappen stil te staan. Zij kenmerken allereerst het doel van de vleeswording en tegelijk het wezen van God in Jezus Christus zelf. Johannes koppelt 'genade' en 'waarheid' in dat verband als onlosmakelijk aaneen. Jezus is beide - genade én waarheid - en als zodanig vertegenwoordigt Hij God de Vader. Hoe voor zich sprekend is hier Paulus in Titus 2:11 als hij schrijft: '[w]ant de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen'. Op weg naar Kerst spreekt dat ons aan: *het heil* is ons verschenen, verlossing, redding - dé inhoud bij uitstek van 'genade'. Dé vertolking van Gods wezen: 'alzo lief heeft God de wereld gehad...'. Genade equivalent van liefde.

En waarheid dan? Is daaraan 'liefde' toe te dichten, helemaal als je uitgaat van het algemeen bekende gezegde dat 'de waarheid *hard* is'? Heeft dat iets van doen met 'genade'? Het is dezelfde apostel Paulus die in Efeze 1:13 spreekt over 'het woord der waarheid' en dan in één adem vervolgt met een synoniem: 'het evangelie uwer behoudenis'. Hoe benoemt Johannes Jezus in het voor deze week gekozen tekstwoord? 'Het Woord'. En wat getuigt nu juist het Woord der waarheid? Dat de waarheid *vrijmaakt* - hoor Jezus dit zelf zeggen in Johannes 8:32. En de relatie dan tussen 'waarheid' en 'liefde'? Wordt die niet onder meer heel nadrukkelijk aangegeven in het loflied op de liefde, 1 Corintiërs 13, als daar gesteld wordt dat de liefde blij is met de waarheid (vers 7)? Heeft verlossing ook niet alles te maken met vrij worden, het vrij gemaakt, het vrij gezet worden? Vrij worden niet alleen van misschien concrete duistere machten, maar ook en allereerst van jezelf, je ik? Vrij van jezelf, zodat je jezelf kunt zijn zoals door God oorspronkelijk bedoeld. Dat is verlossing! Verlossing is dus 'genade' en 'waarheid' vertegenwoordigt in Jezus. Hij redt en maakt vrij. Dat is de heerlijkheid van de Vader in zijn Zoon, vleesgeworden in Bethlehem. Een heerlijkheid nog steeds toegankelijk en bereikbaar voor ieder die Hem in zijn of haar leven geboren laat worden. Dat is zijn wezen, 'genade' én 'waarheid', God mens geworden in Jezus, de Christus die wij terug verwachten.

Over advent gesproken!

#### **Gebed**

Mogen we niet alleen ons voorbereiden op een herdenken van Uw komst, vol van genade en waarheid, in de wereld destijds. Maar mogen we, levend in en vanuit uw verlossing, uitzien naar Uw wederkomst als dé genade en dé waarheid bij uitstek - uw schepping zucht en wij mee. Maranatha, kom Heer Jezus, ja kom haastig. Amen.