

Bijbels perspectief

Woord van de week

Jesaja 22:25

Te dien dage, luidt het woord van de HERE der heerscharen, zal de pin die in een hechte plaats was vastgeslagen, losraken en afbreken en vallen, en de last die daaraan hing, zal tenietgaan, want de HERE heeft het gesproken.

Hoe meer we vertrouwd zijn met God als *Dé* Werkelijkheid in en voor ons persoonlijk leven, hoe minder snel we door welk soort van onplezierigheid die het leven ook mag kennen van slag zullen raken. Hebt u op dit moment te maken met een of andere omstandigheid die past onder de noemer, 'onplezierigheid' - iets wat je bestaan, je zijn, concreet bedreigt? Werkeloosheid of een dreigend ontslag, huwelijksproblemen of een echtscheiding, financiële zorgen - om maar eens een paar, juist in deze tijd veel voorkomende problematieken, op te sommen? We weten allemaal dat het leven uitermate hard kan zijn - dat is wat we, soms zo gemakkelijk, benoemen als 'de werkelijkheid van het leven'. Maar hoe zit het in de confrontatie met die bittere werkelijkheid met God als *Dé* Werkelijkheid in en voor mijn leven? Geldt, dat hoe reëler je relatie met en je zicht op God is, hoe beter je bent toegerust om situaties als opgesomd onder ogen te zien en ermee om te gaan?

Is het niet uitermate triest te noemen dat juist de huidige generatie die zich zo graag voorstaat op realiteitszin, de generatie bij uitstek is die uiterst inventief blijkt als het gaat om het vinden van 'vluchtroutes' in de confrontatie met de harde realiteit van het leven? Mag, ja moet hiervoor als oorzaak niet het door het merendeel van deze generatie loslaten van God aangemerkt worden? Wanneer je God loslaat, niet de plek geeft die Hem toekomt, verliest het leven dan niet het zin- en waardevolle? Alles mist dan basis en inhoud, de uiteindelijke zin en alle doel.

Hebt u het voor deze week gekozen tekstvers bewust gelezen en echt goed tot u laten doordringen? Het is nogal wat dat hier door de HERE - God zelf - wordt gezegd, vindt u niet? In ons taalgebruik kennen we de uitdrukking 'aard en nagel vast' om aan te geven dat iets zijn onwrikbare stevigheid heeft. (Te) veel mensen menen dat ze een onwrikbare stevigheid van dergelijke kwaliteit hebben als ze niet met God rekenen - ze zijn alleen nog 'aards' gericht, klampen zich daaraan 'nagel vast'. Het merendeel van de huidige generatie hangt zijn bestaan aan de verkeerde pin: aan bijvoorbeeld de pin van maatschappelijke carrière, geld en economische welvaart. Als ooit bleek hoe onzeker dit soort pin is, dan wel in deze tijd van economische crisis. De pin van materialisme blijkt allerm minst te houden! Hij is losgeraakt, breekt af en wat we ook proberen er is sprake van een vrije val zoals omschreven in het tekstwoord! Kijk om u heen, is er werkelijk ergens vastheid buiten God? De schepping kermt en zucht, ze is in barensnood. Gezondheid blijkt meer dan ooit uiterst broos... Waar hang ik mijn leven aan op? Blijf ik gaan voor 'aard en nagel vast' of voor hemels gericht, Rotsvast - voor Jezus de Christus? Wie voor het eerste kiest gaat zeker verloren, wie kiest voor Jezus vindt Leven!

Gebed

Dank u hemelse Vader dat we als uw kinderen *nooit* hoeven te wanhopen in en aan het leven. U hebt alles in Uw hand! U houdt mij in uw hand als ik mijn hele bestaan met alle ups en downs in uw hand durf geven. U, die zegt dat u *alles* doet meewerken ten goede voor degene die U liefheeft. 'Vast en zeker' is gegarandeerd door en in uw naam, Jezus Christus. Glorie zij u daarvoor. Amen.