

Bijbels perspectief

Woord van de week

Psalm 90:12

Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

Kent u de Psalm waarin dit gekozen tekstvers voorkomt? Het is een gebed van Mozes, de man Gods. In het kader van het ouder worden, wordt vers 9b en 10 van deze Psalm nogal eens geciteerd. U bent waarschijnlijk wel vertrouwd met wat daar wordt gezegd: *wij voleindigen onze jaren als een gedachte. De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.*

Ogenschijnlijk niet bijster opwekkende en bemoedigende woorden, maar wel woorden die een realiteit schilderen die we sowieso moeten beamen. Helemaal als je ouder wordt, komt wat er daar gezegd wordt op je af - besef je de waarheid ervan. Ouder worden, in de zin van één van de in vers 10 genoemde leeftijden behalen is, ondanks alle gepraat tegenwoordig over het gemiddeld steeds ouder worden, niet ieder vergunt. Kijk maar eens om u heen. Dan te bedenken dat de man die deze Psalm als gebed bad honderd-twintig jaar is geworden. Of je dat nu moet wensen...?

Zou Mozes toen hij dit in Psalm 90 opgetekende gebed bad, mogelijk één van de in vers 10 genoemde leeftijden benaderd hebben? Of spreekt hij vanuit observatie in en van zijn directe omgeving? Hoe ook, het gekozen tekstvers, vers 12, is niet los te zien van deze direct voorafgaande, genoemde verzen. Wie zich het ouder worden bewust is in de zin zoals uitgedrukt in vers 9b en 10 zal beseffen dat het einde van het leven hier op aarde onvermijdelijk is en steeds dichterbij komt. Juist dan besef je dat het leven, zoals de Psalm terecht aangeeft, 'een gedachte is' – de jaren zijn voorbij gevlogen, iets wat je je als je nog jong bent amper realiseert. De feiten worden nog reëler als je mensen om je heen op genoemde leeftijden ziet wegvallen. Macaber? Allerm minst! Roept de Psalm niet, vanuit een realistische en positieve gedachte, in het gekozen tekstvers op om je tijdig te realiseren hoe het staat met allereerst je relatie tot God? Bepaalt dit gebed van Mozes ons niet bij het concrete gevaar dat je je als mens - op welke leeftijd ook - teveel kunt richten op het hier en nu, alsof in het aardse bestaan de zin van het mens zijn ligt? De Bijbel laat toch wel heel iets anders weten! En als iemand daarop zicht heeft gekregen dan toch Mozes wel! Hij heeft heel wat gezien, zoveel, dat zijn gezicht straalde. En in het Nieuwe Testament zien we hem ook nog eens in de verheerlijking op de berg Jezus ontmoeten!

Juist als het levenseinde dichterbij komt, wordt het tijd om op de ontmoeting met de Drie-enig God voorbereid te zijn. In dat perspectief is het gekozen tekstvers een uitermate aanmoedigend vers. In dat vers wordt feitelijk aan God gevraagd om een wijs hart te krijgen. Met het verzamelen van Goddelijke wijsheid kun je nooit te vroeg beginnen – is een wijs hart ook uw verlangen? Juist in deze eindtijd?

Gebod

Het is opvallend Vader, hoe juist in deze eindtijd, waarin we van de vervulling van het ene door U in Uw Woord opgetekende teken van de tijd het andere zien opvolgen, velen van die zich christen noemen daar amper oog voor hebben en alleen gefocust lijken te zijn op het hier en nu en vooral het eigenbelang, en slaafs de massa volgend, daarin niet veel verschillend van hen die ronduit van de wereld zijn. Oog voor de toenemende duisternis, het losgebroken zijn van de krochten van de hel lijkt beiden, kerk en wereld, amper te raken. Wat U en Uw Woord als wijs benoemen, is voor velen van hen ronduit dwaas onder de noemer: 'wij weten het beter dan...'. Juist nu Heer, zou de christen druk moeten zijn met geestelijk hamsteren en het de boel op orde brengen, immers, Uw Komst in Uw Zoon, zijn wederkomst, is aanstaande en hoe nodig is het dan om waakzaam te zijn, een wijs hart te bekomen. Geest van God doordring ons daarvan meer en meer, we vragen dat uit genade en om Jezus wil, amen.