

# Bijbels perspectief

## Woord van de week

*Mattheüs 6:33*

***Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid  
en dit alles zal u bovendien geschonken worden.***

Wie kent niet het gedeelte van de bergrede waarin deze woorden van Jezus voorkomen. Het is het gedeelte waarboven de vertalers hebben geschreven: bezorgdheid. Als er iets is waarvan elk mens op zijn beurt meer of minder last heeft, dan is het wel bezorgdheid. Waarover kan een mens zich al niet bezorgd maken en dat zeker in onze tijd. Natuurlijk, de ene zorg is de andere niet, maar soms kan wat het ook is dat je bezorgd doet zijn, je slapeloze nachten bezorgen en je hele denken bepalen.

Zoals al gezegd, is met name onze tijd een bron van zorg. Denk alleen aan de voortdurende economische crisis die menigeen direct heeft geraakt of dreigt te raken. Je zult je bedrijf of je baan maar zijn kwijtgeraakt en dat op een leeftijd dat een weer aan de slag kunnen komen amper kansrijk genoemd mag worden. Of je bedrijf zit in zulk zwaar weer dat het water je aan de lippen dreigt komen te staan - hoe lang houd je nog het hoofd boven water? Om over de zorg rond gezondheid en ouder worden maar niet te spreken. Hebt u het aantal kankergevallen in uw omgeving al wel eens geteld? 't Lijkt al dichterbij te komen. En dan zegt Gods Woord dat het regent op bozen en op goeden. Met andere woorden dat, ondanks al de bijna overspannen aandoende evangelische peptalk dat 'de christen op God mag rekenen', het ook de christen kan overkomen. Als christen ben je van al deze dingen absoluut niet gevrijwaard! En dan merk je dat je ouder wordt en al de met pijn en moeite verworven voorzieningen al minder worden en waarschijnlijk op het moment dat jij er aan toe bent volledig zijn weggefallen. Zul je het redden? Dan is er nog de wereld om je heen. De spanningen lopen op. De gruwelen van het oorlogsgeweld spatten van het scherm. Wat moet je verwachten, een Poetin die door de druk vanuit het Westen een atoomwapen zal gaan gebruiken? En dan alle onrust veroorzaakt door een niet functionerend kabinet, dat duidelijk en minutieus werkt volgens een dubieuze agenda. Luisteren naar de burgers is er bij dit kabinet niet meer bij, zelfs niet door een kleine zichzelf christelijke noemende deelnemende partij... Redenen voor zorg te over!

Wanneer je naar alles om je heen kijkt en je leest bijvoorbeeld wat alleen al Jezus aankondigde over de eindtijd, dan komt het scenario vandaag angstig overeen met zijn schildering van die tijd, vindt u niet? Het openlijk spreken over en werken aan een Nieuwe Wereldorde, de talloze en toenemende rampen, de epidemieën enz. enz. en dan nog de verkillende liefde om je heen en jouw microbestaan. Uitermate zorgelijk. En toch begint Jezus het gekozen tekstvers voor deze week met 'maar'. Hij bagatelliseert allerminst, maar roept op in zorgelijke omstandigheden, van uiteindelijk welke aard ook, de prioriteit juist te stellen. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Er is veel overspannen aandoend evangelisch gepraat, maar desalniettemin mag en moet je afgaan op het advies van Jezus. Hij zorgt omdat jij zijn eigendom bent. Heel het scenario van deze tijd - tot wat er gebeurt in je persoonlijke leven - schreeuwt dat zijn Koninkrijk aanstaande is. Richt dus je hoofd omhoog! Wentel je weg op Hem, Hij zal het maken!

### **Gebed**

Dat we uw oproep serieus nemen Vader en eerst Uw Koninkrijk zoeken, dat neerkomt op een volkomen overgave en van daaruit een leven naar en vanuit Uw Woord in vol vertrouwen. De tijd van nu is spannend en we zien de tekenen van de tijd, door U Here Jezus genoemd, gestalte krijgen in onze realiteit. Uw wederkomst is aanstaande. Laten we ons daarmee bezig houden en ons voorbereiden op de ontmoeting met U. Geef het besef dat U vraagt, dat we beeldragers van U zullen zijn zodat U zich bij Uw komst in ons zal kunnen herkennen. Geest van God werk in ons dit alles uit, dit vragen wij om Jezus wil en in zijn Naam, amen.