

Bijbels perspectief

Woord van de week



Marcus 7:13

En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.

Een niet mis te verstaan verwijt van Jezus richting geestelijkheid van die dagen, de Farizeeën en de schriftgeleerden. Zij hielden zich, zegt Marcus, aan de overleveringen der ouden (vers 3), dat niet alleen een naar eigen goeddunken uitleggen van Mozes inhield, maar ook een onderwijzen van een door hen goedgeachte noodzakelijke aanvulling daarvan. Jezus betitelde deze Hem op dat moment aansprekende geestelijkheid dan als huichelaars (vers 6) die God eren met de lippen maar waarvan het hart verre van Hem is. Hij geeft aan dat zij op deze manier het woord van God krachteloos maken.

Is een gebeuren zoals in dit gekozen tekstvers naar voren komt te plaats in onze tijd? Mogelijk dat sommigen terecht zullen wijzen op het verstrikt geraakt zijn van de kerk in haar talloze tradities en het bijvoorbeeld, bijna halsstarrig nog steeds, propageren van de eigen leer en inzichten boven het Woord. Pijnlijk wordt het als soms kan worden vastgesteld dat sommige tradities en inzichten zelfs strijdig zijn met Gods Woord.

Een ander hier te noemen gegeven is, dat de theologie van de laatste decennia al meer als aanvulling op de zogenaamde moderne theologie meent, op soms ronduit brutale wijze, haar visie op het Woord van God als de juiste te verkondigen. In het bijzonder kan hier dan gewezen worden op het omgaan met Gods Woord in de confrontatie met de wereld van vandaag en specifiek daarbij het invullen van normen en waarden.

Waar vroeger direct en zonder terughoudendheid werd gewezen op wat het Woord van God in, al of niet heikel te noemen, ethische kwesties zegt, wordt tegenwoordig het Woord aangepast en uitgelegd naar de in de wereld inmiddels algemeen geaccepteerde 'tradities', gewoonten. Gewoonten die nota bene soms zelfs wettelijk zijn vastgelegd, maar desalniettemin nog altijd volkomen strijdig moeten worden genoemd met Gods Woord. Wordt er wel beseft, dat wat Jezus toen van de keuzes van de geestelijkheid in die dagen heeft gezegd onverkort geldt voor de soortgelijke keuzes die tegenwoordig worden gemaakt? Wie tradities, gewoonten van welke aard ook plaatst boven wat Gods Woord zegt, maakt Gods Woord krachteloos. Is het daarom dat er nog maar zo weinig van Gods betrokkenheid op de mens merkbaar en zichtbaar is, alle beweringen van wonderen, tekenen en opwekking ten spijt?

Het gezang van Luther waarin hij uitzingt geen duimbreed van Gods Woord te willen en zullen wijken, ja daarbij zelfs zegt dat hem goed en bloed en vrouw en kinderen afgenomen mogen worden, wordt al lang niet meer gezongen. Het gezang dat daarvoor in de plaats is gekomen, is koekoek eenzang: wij weten het beter dan... Wat zegt Gods Woord? ...slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid (2 Tim. 3:13). Wordt het niet hoog tijd dat de christen zegt dat we terug moeten naar het Woord van God?

Gebod

Als er, hemelse Vader, ooit een tijd is geweest waarin - bijna met man en macht - op christelijk erf geprobeerd wordt Uw Woord het zwijgen op te leggen, dan wel tenminste op menselijke maat te versnijden, dan is het wel deze tijd. Hoe wordt daarmee nadrukkelijk Uw Woord bevestigd, dat er in de laatste tijd dwaalleraars zullen komen en de gemeente er alleen nog maar op uit is haar gehoor gekieteld te krijgen, ja, dat er zelfs in deze sprake is van leringen van demonen. Hoe wordt dat alles, zeker als het gaat om de ethische problematiek, schrijnend duidelijk. Het lijkt erop, dat de machten van de duisternis bezig zijn uw gemeente te overweldigen! Maar toch staat vast dat dit de poorten van dat rijk niet zullen lukken! U schrijft de geschiedenis en juist ook die van de eindtijd. U hebt het eerste en het laatste Woord. We kunnen en mogen zingen: Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken! Geest van God doe ons buigen bij het kruis en laat het Woord meer dan ooit spreken, het Woord waarnaar ieder geoordeeld zal worden, amen.