

Bijbels perspectief

Woord van de week

Mattheüs 21:44

*En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden,
en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen.*

Wie zich verdiept in de boodschap van Jezus ten tijde van zijn omwandeling op aarde, een boodschap zoals opgetekend in de vier evangeliën, kan niet anders dan vaststellen dat het overbekende nieuwtestamentische begrip skandalon - aanstoot, ergernis - dáárop zeker van toepassing moet heten. Leg je Zijn boodschap vervolgens naast de gemiddelde verkondiging vandaag, dan blijkt het allerminst nodig daarboven te zetten 'zoek de verschillen' - deze vallen namelijk onmiddellijk iedere lezer en hoorder op. Als immers daarin en daaruit iets zichtbaar wordt, dan is het wel de vervulling van het profetisch woord van Jesaja (Jes. 8:14) dat de Zoon van God, Jezus Christus, 'in Sion gelegd' is - in de geschiedenis geopenbaard is - als 'steen des aanstoots', skandalon.

Je kunt toch echt niet stellen dat Jezus een voorbeeld is geweest van hoe op uitgekiende en doordachte wijze volgelingen te winnen. Als voorbeeld voor een managementcursus of iets van dien aard doet Hij het, vanuit de algemene beleving nu, uitermate slecht! Hij weet als geen ander de mensen juist tegen de haren in te strijken, te ontmoedigen om Hem te volgen, ja, raad ze op een gegeven ogenblik soms zelf ronduit aan om misschien ook maar af te gaan haken. Het tegenwoordig, als het gaat om de verkondiging, zoveel en graag binnen christelijke kring gebruikte begrip 'laagdrempelig', is Hem volkomen vreemd! Eerder werpt Hij de nodige barrières op: 'Verkoop al je bezit', 'Laat de doden de doden begraven', 'Wie vader of moeder liefheeft boven Mij is Mij niet waardig' enzovoort tot en met het summum in deze samen te vatten met: 'sta uw zelfbeschikkingsrecht aan Mij af'.

Is het niet juist in dat laatste, het afstaan van je zelfbeschikkingsrecht, door Jezus weergegeven in bijvoorbeeld het spreken over de weg van de graankorrel, dat menigeen op 'deze steen doet vallen'?

Beseffen we nog dat Jezus niet kwam om te 'pleasen' door ons naar de mond te praten, maar om ons van de dood, het oordeel over de zonde, ons als zondaar te redden? Beseffen we nog dat we de dood *meer* dan schuldig zijn? Dat ons zichzelf handhavende IK ten diepste een afkeer heeft van God - dat zo het slangengif nog volop werkt en, naar mate de tijd van zijn wederkomst nadert, zich nog meer wil doen laten gelden in en door met name ongehoorzaamheid aan Gods geboden en Woord? Beseffen we nog dat het een kwestie is van erop of eronder? Of je bouwt op Hem, vanuit volkomen overgave, of je struikelt niet alleen over Hem maar wordt ten slotte, alle alverzoeningstheorieën van wie ook ten spijt, verpletterd en vermorzeld. Bedenk dat het 'Gods noodzakelijk' was dat Hij zich offerde voor ons! Het kostte de Vader zijn eniggeboren Zoon! Niets minder dan dat. *U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn* (1 Petr. 2:7 en 8). Let op het laatste, onderstreepte deel!

Gebed

Almachtige God en Vader hoe vreselijk zijn die laatste woorden die Petrus - namens U - spreekt! En als we eerlijk om ons heen kijken binnen wat zich uw gemeente noemt, hoevelen zijn er daar dan niet, die in en door hun bewuste keuzes tegen Uw Woord en geboden de werkelijkheid van dit woord bevestigen...! Hoevelen, niet alleen gemeenteleden maar juist ook dienaren van U, hebben niet eens besef van deze werkelijkheid. Als één teken van de tijd vandaag schrijnend zichtbaar wordt, dan is het 'afval'. Afval van Uw Woord en geboden. Juist U Here Jezus liet in het evangelie van Johannes weten, dat het hier gaat om een bewijs van het wel of niet liefhebben van U en... het wel of niet voldoen aan de voorwaarde om de Heilige Geest te kunnen ontvangen.

Doe ons beseffen dat Uw toorn op het punt van losbreken staat, doordring daarvan Uw gemeente en ons persoonlijk. De steen waarover we nu struikelen, gaat onherroepelijk verpletteren. We vragen dit uit genade en om Jezus wil, amen.