

# Bijbels perspectief

## Woord van de week

### Jeremia 52:10 en 11

**...de koning van Babel bracht de zonen van Zedekia voor diens ogen ter dood en ook al de vorsten van Juda bracht hij in Ribla ter dood; en hij liet de ogen van Zedekia verblinden en hem met twee ketenen binden; en de koning van Babel bracht hem naar Babel en zette hem in de gevangenis tot de dag van zijn dood.**

Wie wat er hier in de gekozen tekstverzen wordt beschreven tot zich laat doordringen, kan niet anders dan vaststellen dat het hier om een bijzonder gruwelijke gebeurtenis gaat. IS waardig zou je kunnen zeggen, al weten we vanuit de historie dat dit soort praktijken in die tijd gewoon en aan de orde van de dag waren. Stellen we ons voor, het gaat hier om een koning van het volk van God, Israël. Hoe afgrijselijk om je eigen kinderen voor je ogen ter dood gebracht te zien worden - je wereld stort dan volkomen in. Het licht gaat uit, je wordt in volstrekte duisternis gedompeld. En alsof dat nog niet genoeg is, worden Zedekia zelf ook nog de ogen uitgestoken - blind: letterlijk en figuurlijk, duisternis alom! En dan, in ketenen de gevangenis in geworpen 'tot de dag van zijn dood'. Onmenselijk!

't Ja, dat is het - onmenselijk. Want wie de moeite neemt zich in de feitelijke achtergrond van deze gebeurtenis te verdiepen, moet vaststellen dat de veroorzaker van al dit onheil niemand minder is dan... God zelf!

Wat Zedekia overkwam, is maar een fractie van wat met heel Gods volk in die tijd gebeurde. Een gebeuren zo ijselijk dat de profeet er zelf dusdanig moeite mee heeft, ook moeite met God, dat hij het uitjammert in één uitgerekte klacht samengevat in een vijftal klaagliederen. Hij kwam er door in een diepe depressie: *Ik ben de man die ellende heeft gezien door de roede zijner verbolgenheid. Mij heeft Hij gevoerd en doen gaan in duisternis en donkerte* (Klaagl. 3:1,2). Dat is toch een God waar je, zeker vanuit nieuwtestamenteisch perspectief, niets mee te maken wilt hebben?

Daar gaat Jezus, God vleesgeworden, en Hij zegt te midden van zijn volk: *Voorwaar, Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor die stad* (Matt. 10:15). Welke stad? De stad die niet rekent met zijn geboden, Zijn Woord, zijn boodschap van heil. Ieder begrijpt dat deze uitspraak over de grenzen van toen heen ook en nog steeds geldt voor... nu, ons! Kijk hoe God handelde met Sodom en Gomorra toen. En waarom? Omdat de mens net als het volk van God ten tijde van Zedekia niet rekende met God, met diens geboden, diens Woord. Gods volk onder andere in de tijd van Zedekia vond dat God zich had aan te passen aan hun wensen en ideeën. Dat deed en doet Hij niet!

In Jezus Christus zegt Hij tot vandaag: *Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben* (Joh. 14:23). En elders zegt Hij: *Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen* (Joh. 8:51). Twee kanten dus van God. Toch iets om juist in deze eindtijd rekening mee te houden in verkondiging én het persoonlijke leven?!

### Gebed

Vader door Uw profeet Ezechiël zegt U, dat U geen behagen hebt in de dood van een zondaar, maar veeleer daarin dat deze zich bekeert. Zondaren zijn, zoals de werkelijkheid laat zien, niet alleen buiten de gemeente te vinden... Als iets, juist in deze eindtijd tot de verantwoordelijken binnen de gemeente zou moeten doordringen, dan is het de absolute noodzaak van niet alleen waakzaamheid, maar van daaruit juist ook van waarschuwen en oproepen om zich te committeren aan Uw Woord en geboden in niet alleen belijden, maar zeker ook leven! U Vader spreekt in deze zelfs van een eisen van het bloed van de handen van de verantwoordelijken. Doordring ons Geest van God van de ernst van wat het Woord van deze week! En toetsen we *onzelf* of we wel in U Here Jezus Christus zijn. En als we daar niet zeker van zijn, dat we, nu het nog kan, ons leven onvoorwaardelijk aan U toevertrouwen en gaan leven vanuit het besef dat: *indien iemand U liefheeft Jezus, hij Uw Woord zal bewaren* en doordring ons van het gewicht van het door U gesproken *voorwaar, voorwaar*. We vragen dit om Uws Naams wil en uit genade, amen.