

# Bijbels perspectief

## Woord van de week

### 1 Timotheüs 4:16

***Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.***

Het in dit vers verwoorde advies aan het adres van Timotheüs moeten we zien in het licht van wat, volgens Paulus, Gods Geest met nadruk zegt: 'de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen' (vers 1). Over het hoe en wat van deze onthulling door Gods Geest wordt verder niets gezegd. We mogen aannemen dat met 'in latere tijden' waarschijnlijk vooral onze tijd, de eindtijd, is bedoeld. In 2 Timotheüs 3:1 spreekt Paulus dan ook specifiek over 'de laatste dagen'.

Het mag allerm minst overtrokken worden genoemd wanneer je stelt dat wat Paulus op grond van de ontvangen openbaring van Gods Geest schetst, maar al te duidelijk in onze tijd past. We moeten dan niet alleen kijken naar de mate waarin er steeds minder interesse lijkt te zijn voor God en geloof, maar vooral naar het - de jaren door sterker - onder vuur liggen van wat Paulus in het gekozen tekstvers samenvat met 'de leer'. Vanuit wat Paulus heeft geschreven, mag worden opgemaakt dat hij daarbij met name doelt op de omgang met en het leven vanuit het Woord van God. Wat dan in het bijzonder de aandacht verdient is, dat hij het niet houden aan de leer, het niet ernstig nemen van Gods Woord, omschrijft als het volgen van leringen van boze geesten (1 Tim. 4:1).

Moeten er nog voorbeelden worden genoemd of spreekt de morele verloedering tot op het kerkelijk erf voldoende voor zich? Waar vroeger op grond van het Woord van God duidelijke grenzen golden, zijn deze in onze tijd steeds concreter aan het vervagen of al volledig vervaagd. Schrok je vroeger van een opmerking van een hoogleraar uit Kampen die stelde 'wij weten het beter dan Paulus', nu is die gedachte gemeengoed geworden van de doorsnee gelovige. Sterker, we weten het sowieso beter dan God. Wij bepalen wel wat Hij in en met zijn Woord bedoelt en dat met een beroep op zijn grenzeloze liefde. Alles kan, alles mag... en toch... dan klinkt wat Paulus zegt, dat het daarin gaat om het volgen van leringen van boze geesten. Hoe actueel is hier C.S. Lewis' 'Brieven uit de hel'. Maar ja, de duivel en zijn trawanten hebben we allang weggetheologiseerd!

Het advies van Paulus aan Timotheüs is een advies dat hij zeker serieus zal hebben genomen: toezien op de leer, erin volharden. Dat helemaal omdat daaraan behoud blijkt gekoppeld te zijn, wat inhoudt, dat een niet gehoor geven aan het advies onherroepelijk leidt tot een verloren gaan. Het slot van het gekozen tekstvers zou menig predikant en voorganger vandaag eens tot zich moeten laten doordringen - het onderstreept hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeente. Sprak niet de profeet in het Oude Testament namens God over 'bloed dat van de handen van de herders geëist zal worden'?

### **Gebod**

Als ergens het belang van het vasthouden, wortelen en kennen van Uw Woord duidelijk wordt Vader, dan is het wel in het tekstvers van deze week. Hoe weinig wordt dit tot binnen Uw kerk nog beseft, terwijl het Uw Woord zal zijn waarnaar en waardoor we straks gewogen zullen worden, en dat moment komt per dag dichterbij! U zegt ons toe te zien op onze wandel en ons daarbij te richten op Uw onfeilbaar Woord, Uw geboden. Leer en leven vallen samen, maar hoe schrijnend is dan onze opstelling in wat we ethische zaken noemen ... Vader vergeef ons en met name ook die voorgangers die de kudde niet leiden volgens Uw Woord, maar aan ongerechtigheid volop bijval schenken - en dat zeker in onze tijd - aan zaken waarover U in Uw Woord glashelder bent en deze als gruwel en zonde benoemt. Doe hen beseffen dat het bloed van hun handen zal worden geëist en doe ook ons onze persoonlijke verantwoordelijkheid in deze beseffen. Doorgrond en ken ons en zie of er in ons een heilloze weg is en leidt ons op de Eeuwige weg, omwille van Hem die Het Woord is, Jezus Christus, amen.