

Bijbels perspectief

Woord van de week

Hand. 24:25

Maar toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid [zelfbeheersing] en het toekomstig oordeel, werd Felix bevreesd en antwoordde: Ga voor heden heen...

Zoals u ziet, is binnen de gekozen tekst tussen teksthaken een begrip toegevoegd: 'zelfbeheersing'. Waarom? Omdat dit een betere vertaling is voor het begrip dat in de grondtekst wordt weergegeven dan 'ingetogenheid'. Wie de moeite neemt beide begrippen 'zelfbeheersing' en 'ingetogenheid' in een verklarend woordenboek op te zoeken, zal ontdekken dat er nogal een verschil in betekenis is. Je kunt de beide begrippen zelfs niet echt als synoniem beschouwen. Dan naar het gebeuren dat de tekst raakt. In Handelingen 21:27 en volgend lezen we dat Paulus gevangen wordt genomen en tot het moment van onze tekst gebeurt er nogal het een en ander. Onze tekst bepaalt ons bij het moment dat Paulus, vanwege een dreigende aanslag door de Joden op zijn leven, door Claudius Lysias doorgestuurd is naar de stadhouder Felix in Caesarea, en voor de laatste voor een tweede keer verschijnt om gehoord te worden 'over het geloof in Christus Jezus' (vers 24).

In het gekozen tekstvers voor deze week komen we drie begrippen tegen die in de verdediging van Paulus er schijnbaar zijn uitgesprongen: 'rechtvaardigheid', 'zelfbeheersing' en 'het toekomstig oordeel'. De verdediging van Paulus mag, zeker in het licht van Handelingen 23:11, waar God in de nacht het getuige zijn van Paulus aan hem had onderstreept, gerust verkondiging worden genoemd. Het effect ervan op juist Felix, liegt er niet om. De invulling van de drie kernbegrippen in de boodschap van Paulus veroorzaken bij hem een dusdanige onrust - door Lucas omschreven als 'vrees'- dat hij Paulus afbreekt met de woorden 'Ga voor heden heen; wanneer ik nog eens gelegenheid heb, zal ik u wel weder ontbieden'. Een en ander laat zien dat een dergelijke boodschap door Gods Geest wordt gedragen en dat Hij het vervolgens is, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:8). Ziet u de directe link daarin naar de door Paulus in diens boodschap gebruikte kernbegrippen? Er valt nogal wat te zeggen over 'rechtvaardigheid', 'gerechtigheid' vanuit het kruisoffer van Jezus Christus tot en met het effectief worden daarvan in het eigen leven. Dat laatste wordt vooral zichtbaar in de vrucht van de Geest, waarvan 'zelfbeheersing' zeker niet een te geringschatten laatste element blijkt te zijn (Gal. 5:22). Het is ons leven dat in de mate dat het Christus laat zien straks gewogen zal worden. Deze boodschap is bij Felix duidelijk over gekomen en hij? Hij besloot er niets mee te doen, ging feitelijk voor zijn ontmaskerde werkelijkheid op de vlucht.

Hoe is het met ons in de confronterende overtuiging van Gods Geest als deze kernbegrippen op ons afkomen? Is er binnen de gemeente van Jezus Christus nog wel ruimte voor een dergelijke boodschap, of reageert zij eigenlijk net als Felix met de variant: 'kan het misschien een toontje lager'? En toch, Gods Woord rust wel degelijk op deze begrippen die samenvallen bij het kruis, laat Hem die daarin klopt aan je hart niet staan! Heden indien...

Gebed

Als het gaat om de reacties op een spreken over recht, gerechtigheid en de vierschaar van U Drie-enig God en Vader, dan zijn de reacties vandaag niet veel beter dan die welke Paulus te horen kreeg. Mogelijk zijn ze zelfs agressiever, en gaan ze dat straks zeker worden. Maar, hoe nodig Heer is een speken hierover juist in deze, onze tijd! Hoe worden immers recht en gerechtigheid juist in onze tijd door overheden met voeten getreden en dat zonder merkbaar veel protest. Uw kerk zwijgt in meerendeel hier niet alleen, maar verleent vaak nog bijval ook. Doe ons beseffen dat een ieder in deze voor U persoonlijk verantwoordelijk is en dat we niet alleen hebben te getuigen van Uw komende Koninkrijk maar ons daarvoor ook hebben in te zetten, in daad. Richten we onze ogen op U Here Jezus Christus en maken we de wereld duidelijk, dat wij besloten hebben onder haar niet iets anders te weten dan U, Jezus Christus en die gekruisigd! Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Maranatha, kom haastig. Amen.