

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### 2 Kronieken 32:1

***Na deze gebeurtenissen, waarin (Jechizkia's) trouw bleek, rukte Sanherib, de koning van Assur, op. Hij trok Juda binnen, belegerde de versterkte steden en dacht ze te veroveren.***

Na de ronduit goddeloze regering van Achaz (2 Kronieken 28) werd diens zoon Jechizkia, ook wel Hizkia genoemd, koning. Het volgende tekstwoord schildert zijn leven: *'Hij deed wat recht is in de ogen des HEREN, geheel zoals zijn vader David gedaan had (2 Kronieken 29:2)'*. Centraal bij dit *'rechtdoen in de ogen des HEREN'* stond de reiniging van de tempel en het herstellen van de tempeldienst. Dat alles leidde tot het volgende opmerkelijke tekstvers: *'Jechizkia en het gehele volk verheugden zich over wat God zijn volk bereid had, want onverwacht was deze zaak geschied' (2 Kronieken 29:36)*. Nog een opvallend punt was dat ten tijde van Hizkia het al lange tijd niet meer gevierde Paasfeest weer in ere werd hersteld! Bedenken wij daarbij waarheen dit feest verwijst! Het doet verbazen dat niet ieder daarop even positief reageerde (2 Kronieken 29:10). Kwam dat omdat tegelijkertijd de altaren van de afgoden werden verwijderd? Hoe ook, men vierde zeven dagen lang het feest van de ongezuurde broden met zang, offers en gebed. Het resultaat? *'...hun gebed kwam tot in zijn (Gods) heilige woning, tot in de hemel' (2 Kronieken 30:27)*. De gewijde stenen en palen en hoogten werden ook vernield en Hizkia regelde de gehele tempeldienst. Kortom, er was sprake van een terugkeer naar God en dan zegt Gods Woord van Hizkia: *'hij [was] voorspoedig (2 Kronieken 31:21)'*. Maar, dan volgt ons gekozen tekstvers....!

Hoe anders is de reactie van Hizkia op dit gebeuren als die van Asa in soortgelijke omstandigheden (zie vorige week). Hizkia zoekt God! En hoor hem naar het volk: *'Weest sterk en moedig, vreest niet en wordt niet verschrikt voor de koning van Assur en de gehele menigte die met hem is, want met ons is meer dan met hem' (2 Kronieken 32:7)*.

En dan de reactie van de kant van de vijand: *'Zo zegt Sanherib, de koning van Assur: waarop vertrouwt gij, terwijl gij in Jeruzalem ingesloten zit? Misleidt Jechizkia u niet, om u van honger en dorst te laten sterven, door te zeggen: de HERE, onze God, zal ons uit de macht van de koning van Assur redden? Heeft niet deze zelfde Jechizkia zijn hoogten en altaren verwijderd en tot Juda en Jeruzalem gezegd: voor één altaar zult gij u neerbuigen en daarop offers ontsteken?' (2 Kronieken 32:10-12)* Samengevat: *'Aldus spraken zij over de God van Jeruzalem als over de goden van de volken der aarde, het maaksel van mensenhanden' (2 Kronieken 32:19)*. Vanwaar denkt u dat een dergelijk spreken over God komt? Vanuit het rijk der duisternis! En dat rijk maakt wat graag gebruik van de mens en van menselijke middelen. De reactie van Hizkia hierop? *'Maar koning Jechizkia en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, baden deswege en riepen naar de hemel' (2 Kronieken 32:20)*. Als hier iets duidelijk wordt, dan wel wat Efeze 6:12 verwoordt, namelijk, dat wij niet te strijden hebben tegen vlees en bloed maar tegen de machten der duisternis. Een zaak die we zeker in onze tijd niet moeten vergeten. De strijd is een strijd van de Here: *'Toen zond de HERE een engel' (vers 21)*. Jezus heeft de machten ontwapend en openlijk ten toon gesteld. Hij is overwinnaar!!

#### Gebod

Vader, dat wij als kinderen van U het besef nooit zullen verliezen, en dat zeker niet in deze tijd, een tijd waarin de duisternis meer dan ooit tastbaar en steeds meer zichtbaar opereert, dat Hij die IN ons is, meerder is dan die in de wereld is! Ondanks dat het een zekerheid is die zich gaat vervullen, dat de antichrist zich zal doen laten gelden, hebt U Here Jezus Christus de eindoverwinning eens en vooral behaalt op Golgotha! Welke equivalent van Sanherib zich in onze dagen ook gaat manifesteren, U heeft de drijvende machten daarachter ontwapend en openlijk ten toon gesteld. U bent machtig om te redden, Uw Woord te vervullen.

Uw bruid roept daarom: Kom, kom met haast, macht en majesteit - wij bidden en roepen *dit* naar de hemel. Uit genade, om Christus wil. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid, amen.