

Bijbels perspectief

Woord van de week

2 Kronieken 16:9

Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.

Menigeen kent deze belofte, mogelijk zelfs uit het hoofd, verwoord in de gekozen tekst. Belangrijk is het om in dit tekstvers acht te geven op het nevenschikkend voegwoord 'want'. Dit laat namelijk in eerste instantie zien dat het tekstwoord niet op zich zelf staat, maar tenminste hoort bij het voorafgaande tekstvers. Vervolgens is dit nevenschikkend voegwoord redengevend. Kortom, het is van belang om het in zijn gehele context te nemen en niet zo maar te pas en te onpas als een belofte er uit te plukken. Dit betekent dat je in dit geval wel gedwongen wordt om de hele perikoop (2 Kronieken 16:1-14) te lezen. Misschien goed om nu even te doen.

We zien dan de koning van Juda, Asa, in conflict met koning Basa van het broedervolk Israël. Asa 'koopt' in deze onenigheid met het zilver en goud uit de schatkamers van het huis van God de hulp en gunst van de koning van Aram. Reden voor God om de ziener Chanani naar Asa te sturen met een in een verwijt verpakte vraag of God hem niet had kunnen helpen zoals Hij dat eerder had gedaan in de strijd met de Kusieten en Libiërs. Het is in het verlengde hiervan dat God door de mond van de ziener het gekozen tekstvers als constatering spreekt.

Dan is de inhoud zodanig geladen dat ze ademt dat absoluut geloof in, en vertrouwen op God wordt gevraagd. Daarenboven klinkt er onherroepelijke zekerheid in door - wat God zegt is wis en waarachtig. En wat Asa bovendien had te begrijpen is, dat het hierin niet gaat om alleen hem in zijn omstandigheid. Ofwel, God zegt dat je op Hem aankunt en dat geldt voor *elk* mens waarvan het hart volkomen naar Hem uitgaat, maar Hij vraagt onvoorwaardelijk geloofsvertrouwen. Is dat laatste niet het in praktijk brengen van het je hart volkomen naar Hem uit doen gaan? Hoe Asa reageerde op een en ander? Vers 10 spreekt voor zich: 'Toen werd Asa vertoord op de ziener en hij zette hem in de gevangenis, want hij was hierover verbolgen op hem.' Of hij er desalniettemin toch wat van had geleerd en dus deze woorden ondanks zijn bij het horen ervan ontstemd zijn ter harte nam? De woorden 'Doch zelfs in zijn ziekte zocht Asa geen hulp bij de HERE, maar bij de heelmeeesters' zeggen genoeg.

Het nevenschikkend voegwoord 'want' in het gekozen tekstvers sluit zondermeer aan bij onze levenspraktijk als christen. Hoe zit het dan met ons vertrouwen op God de Vader, die in Jezus Christus bewezen heeft dat Hij waarachtig is in Woord én daad? Gaat mijn hart volkomen naar Hem uit, ook als het er de schijn van lijkt te hebben dat zijn handelend en leidend ingrijpen (nog) nergens zichtbaar is in welke hulbehoevende omstandigheid dan ook in mijn leven? Hoe geweldig dat Hij zich verbindt aan dit woord om ieder van wie het hart volkomen naar Hem uitgaat krachtig bij te staan. Weet, alle beloften zijn in Hem ja en amen!

Gebed

Here God dank voor dit Woord, dat zondermeer een volkomen zekerheid ademt. Gelegd naast deze tijd, een feit niet overbodig om te onderstrepen. Immers, als we her- en erkennen dat we leven in de eindtijd, dan kunnen we weten, dat het alleen maar donkerder en nog beangstigender zal gaan worden voordat de beloofde verlossing zoals door U Here Jezus verwoord in Lucas 21:28 doorbreekt! Het enige dat U vraagt, is absoluut geloof in en vertrouwen! En dat zal er zijn bij wie geworteld en gegrond is in het Woord en het gebod van U Drie-enig God - het bewijs, dat ons hart volkomen naar U uitgaat! Toetsen we daarom onszelf voor Uw aangezicht Vader: gaat mijn hart volkomen naar U uit? Hoe triest vandaag Hemelse Vader, de reactie van menigeen die zich christen noemt en aangesproken wordt op het bewaren van Uw Woord en geboden reageert als Asa, en wordt boos! Daarom Geest van God kom en overtuig van zonde, gerechtigheid en oordeel, zodat niemand een verontschuldiging heeft. We vragen dit uit genade en in Jezus Naam, amen.