

Bijbels perspectief

Woord van de week

Psalm 77:10

Vergeet God genadig te zijn, of sluit Hij zijn barmhartigheid in toorn toe?

Ook al ben je een nog zo oprecht en toegewijd christen, vroeg of laat wordt ook u of jij geconfronteerd met momenten waarin alle duidelijkheid zodanig lijkt te ontbreken, dat de onzekerheid hard toeslaat en de hemel lijkt juist op zo'n ogenblik volkomen toegesloten. God schijnt onbereikbaar en een gevoel als verwoord door de Psalmist bekruipt je. Geloven is gemakkelijk op de momenten dat de zon volop schijnt, maar toch blijken het juist de perioden van onduidelijkheid en zelfs pijnlijke onzekerheid te zijn, die de kans geven voor geloofsgroei! Dit betekent allerm minst dat we in situaties van onduidelijkheid en onzekerheid, ook nog eens pijnlijk onderstreept door een volstrekt zwijgende God de Vader, moeten doen alsof er niets aan de hand is en een dergelijke ervaring ons dus niets doet. Als het laatste het geval is, is dat natuurlijk fijn, maar als het door de Psalmist omschreven gevoel wel degelijk de overhand heeft, behoeven we ons daarvoor allerm minst te schamen! Gods troon gaat heus niet wankelen als wij op gelijke wijze als Asaf van slag zijn, of misschien zelfs nog een graadje erger. De eerlijkheid van Asaf in deze Psalm is niet voor niets in Gods Woord opgenomen.

Het is C.S. Lewis die zich ooit op een soortgelijk eerlijke wijze uitte en wel op het moeilijke en uiterst pijnlijke moment dat zijn vrouw stierf aan kanker. Tussen God en hem ervoer hij toen een dusdanige ondoordringbare mist dat hij (vrij vertaald) schreef: 'Ga naar God wanneer je desperaat bent en alle andere hulp ijdel is en wat er vaar je? Een in je gezicht dichtgeslagen deur terwijl het lijkt alsof je het geluid van dubbel sluitende grendels hoort. En dan? Stilte! Je kunt net zo goed de hoop opgeven.' Blasfemisch? Absoluut niet, wel realistisch! Lewis gaf de hoop niet op en keerde God al evenmin de rug toe, wel kwam hij uiteindelijk met de hulp van God door deze heel moeilijke periode van zijn leven. Het verhaal hoe hij God te midden van zijn verdriet en pijn vond, werd uiteindelijk een klassiek verslag van hoe het geloof niet alleen kan overleven, maar juist kan gedijen in tijden van wanhoop.

Het kan zijn dat er zich op dit ogenblik soortgelijke donkere wolken rond ons samenvakken, te vangen in de voor deze week gekozen woorden van Asaf.

Hou toch vol en bovenal, houd Hem onverminderd vast - juist steviger dan ooit! Wanneer we door een dergelijke onbegrijpelijke periode van donkerheid moeten, zullen we, juist als we volhouden en Hem vasthouden, gaan ervaren dat er meer spierkracht in ons geloof is dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden.

In een heel donkere en wanhopige periode stuurde iemand ooit een kaart met daarop een tekstwoord van Paulus, Filippenzen 1:29, dat zegt: *Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.* Wat een woord! Wat een waarheid! Lijden met als toppunt Gods stilte als genade! Geloof het maar, Christus is voldoende in alles!

Gebed

Dat kan je ervaring zijn Vader, een hermetisch gesloten hemel... en dat juist op momenten dat je U het hardste nodig hebt. Elk bidden, smeken en roepen, lijkt vergeefs. Maar als we kijken naar Golgotha waar U Here Jezus riep: *mijn God, mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten*, dan zien we in Uw Opstanding dat U drie-enig God *nooit* loslaat het werk van Uw handen! Wie waarachtig in U gelooft, mag weten dat lijden nooit zonder vrucht is, maar bedoeld is om ons juist nog meer op U te doen vertrouwen: *zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis...!*

Hoe triest en somber is en wordt nog meer de tijd waarin we leven, maar zeker is, dat tegen alle lijden in Uw Koninkrijk komt en U Uw vierschaar gaat spannen omwille van recht en gerechtigheid. Lof zij U daarvoor Vader, Zoon en Heilige Geest – Maranatha, ja kom met haast, amen.