

Bijbels perspectief

Woord van de week

2 Corintiërs 3:18

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Als vanuit dit tekstvers iets duidelijk wordt, dan is het wel dat het christen zijn geen statisch gegeven is. Het is een zaak in beweging, van leven op de adem van de Wind. Selwyn Hughes sprak in relatie tot dit tekstvers ooit over 'de stille Beeldhouwer'. Daarmee doelde hij op de Heilige Geest die in dit vers nadrukkelijk als hoofdpersoon en stuwende Kracht genoemd wordt in het veranderingsproces dat elk wedergeboren christen mag, ja moet en zal meemaken. Veranderen naar het beeld van Jezus Christus.

Gods Woord begint als het gaat om de schepping van de mens over het geschapen zijn naar het beeld van God. Hoe geweldig moet die eerste Adam en zijn vrouw er hebben uitgezien - de Schepper God zelf straalde aanvankelijk in heel zijn Drie-eenheid van hen af. In hen was op dat allereerste moment helemaal duidelijk de afstraling van Jezus Christus zichtbaar - Hij immers is het beeld van God zelf en heet nadrukkelijk bij de schepping betrokken. Wat heet, God maakte onder meer de mens door Hem. Uit Hem, door Hem en tot Hem was alles en in het bijzonder de mens geschapen. Hoe pijnlijk moet het daarom juist voor Hem zijn geweest toen de mens moedwillig in zonde viel en het beeld vertroebeld werd en hoe de mens vanaf toen getekend was door de dood in plaats van door het Leven. De Drie-enig God kon zich in de mens niet meer herkennen.

Maar God dank liet Hij het daarbij niet, zoals we weten - immers Hij laat nooit varen het werk van zijn handen! Hij gaf zijn Zoon om de mens te herscheppen, de kans van wedergeboorte te geven, van het terugkomen op de lijn van het heil omhoog, zoals oorspronkelijk bedoeld: bestemd en geschapen voor Jezus Christus. De tweede Adam gaf zich daarvoor in de dood en Hij bracht in de opstanding het Leven als bereikbaar terug - de mens kan en mag weer beelddrager worden en zijn van Hem. De eerste Adam, een levende ziel, werd en wordt in Jezus Christus geconfronteerd met de tweede Adam als zijnde een levendmakende Geest. En als ik echt door Hem ben aangeraakt, dan is het mijn diepste verlangen dat Hij in en door mij heen per dag meer en meer zichtbaar gaat worden. De enige manier waarop dit mogelijk blijkt, is bij het kruis. Dagelijks zal ik in elke omstandigheid hebben af te zien van mijn IK en hebben op te zien naar mijn Heer, Jezus Christus. Alleen sterven aan mijzelf geeft ruimte voor het leven van Hem. Niet meer mijn ik maar Christus leeft in mij. Als iets moeilijk is, dan wel dit per dag kiezen voor het kruis in mijn bestaan - het waarmaken dat Hij de Koning is in en over mijn leven. Wat een wonder, het kunnen en mogen veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Tot het moment dat Hij zegt: gaat in gij gezegende des Heren.

Gebed

Vanuit Uw Woord Drie-enig God wordt duidelijk, dat waarachtig christen zijn zichtbaar dient te worden – wij moeten per dag al meer veranderen naar het beeld van Uw Zoon. Dat vraagt een leven naar en vanuit Uw Woord. U Here Jezus zegt niet voor niets, dat dit degene is die U liefheeft, die Uw Woord en geboden bewaard. Dat bewaren zal zich uiten in vrucht dragen, het levend getuige zijn. Als iets meer dan ooit nodig is in deze tijd, dan is het dat! Als er iets is dat zo weinig door Uw naamdragers wordt geleefd, dan is het dat. Geest van God doe ons daarom meer dan ooit beseffen dat heel de schepping met reikhalzend verlangen wacht op het openbaar worden van de zonen van God! Een meegekruisigd leven is de enige weg tot het zoonschap. Neem ons, breek ons, vul ons om de wil van Hem, die is, die was en die spoedig komen zal - maak ons Uw beeld gelijk. Amen.