

Bijbels perspectief

Woord van de week

Filippenzen 4:6

Weest in geen ding bezorgd...

Wie kent ze niet: zorgen. Waarover kun je al niet zorgen hebben of je zorgen maken? Het is dunkt mij niet nodig om een opsomming van voorbeelden te geven - de lijst zou niet alleen (te) lang worden, maar mogelijk nog incompleet ook. Immers datgene wat nu juist u of jou doet piekeren zou wellicht ontbreken! En dan dit korte woord van Paulus: *weest in geen ding bezorgd...*

Heeft hij gemakkelijk praten? Staat hij met een opmerking als deze niet buiten de werkelijkheid? Wie vanuit Gods Woord een beetje vertrouwd is met het leven van Paulus weet wel beter! Momenten en aanleidingen genoeg in zijn leven om zich per dag uitermate bezorgd te maken.

Misschien schoten ook u in relatie tot bezorgdheid en bezorgd zijn de woorden van Jezus te binnen, gesproken onder de noemer 'de Bergrede' en opgetekend door Mattheüs in hoofdstuk 6:25 e.v. Kijkend naar wat Jezus daar zegt, kun je al helemaal niet zeggen dat Paulus in het gekozen tekstgedeelte iets buitengewoons zegt. Eerder is zijn oproep terecht, en bepaalt hij ons bij niets minder dan onze persoonlijk relatie met God op stressvolle, verontruste, angstige en beklemmende momenten: vertrouw ik Hem dusdanig, dat ik mijn zorgen op Hem werp. U weet waarschijnlijk wel wat de Psalmist adviseert: *Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.*

(Ps. 55:23).

Het is mogelijk op basis van dit oudtestamentisch advies, door Jezus in de Bergrede onderlijnd, dat Paulus het gekozen tekstdeel duidelijk als niet vrijblijvend uitspreekt. Hij gebruikt taalkundig gezien niets minder dan een gebiedende wijs. Ofwel, hij geeft daarmee aan dat het een opdracht is om je nergens zorgen over te maken! Voor een kind van God is het, om het zo maar eens uit te drukken, immers ongepast, helemaal als hij kan weten dat het wat waar is wat de Psalmist zegt: Hij, God de Vader *zal* voor u zorgen! Oswald Chambers die in het dagboek 'Geheel voor Hem' dit tekstvers ook behandelt, schrijft daarbij iets opmerkelijks: 'Piekeren komt van onze vastbeslotenheid om onze eigen wil door te zetten'. Slaat hij hier niet de spijker op zijn kop? Misschien moeten we zijn opmerking voor Gods aangezicht eens overdenken.

Hoe geworteld in de realiteit is niet de opmerking van Jezus in Mattheüs 6 als Hij daar de retorische vraag stelt: *wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen* (vers 27)? Ooit geprobeerd? O, Hij is realistischer dan wij zijn: *Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad* (Matt.6:34). Hij heeft in dit verband nog een bijzonder helder woord gesproken: *laat los en gij zult losgelaten worden* (Luc. 6:37) - opmerkelijkerwijs spreekt ook Jezus hier in een gebiedende wijs. Het is dus een kwestie van kiezen! Beter, een kwestie van geloven - vertrouw, g e l o o f ik Hem op zijn Woord? Hoe groot is God voor u?

Gebed

De onzekere tijden waarin we leven Vader, kunnen genoeg reden geven tot zorg. Wat brengt de dag van morgen? Economisch, politiek, maatschappelijk, ethisch, ja, op welk terrein niet is alles aan het schuiven en in razend tempo aan het veranderen, wel of niet volgens een menselijk negatieve agenda. In elk geval sluiten al de gebeurtenissen aan op wat U Here Jezus weergaf en weergeeft onder de noemer tekenen van de tijd. Kortom, reden niet alleen tot zorg, maar mogelijk zelfs tot angst, helemaal als we deze tijd bezien in het licht van het allerlaatste Bijbelboek, dat zich al meer gaat vervullen. Juist daarom is een oproep als die van Paulus: *Weest in geen ding bezorgd...* van uitzonderlijke waarde en betekenis. Hij spreekt het namens U uit niet in vrijblijvende zin, maar als opdracht. Immers, Uw Woord laat wat duidelijk weten, dat U alles onder controle hebt en nooit laat varen de werken van Uw handen – Uw Koninkrijk komt! Hoe beklemmend het ook mag worden tot in en voor ons persoonlijk bestaan, U bent ons onze Rots en toevlucht. Geest van God spreek het daarom in ieders hart: laat los en gij zult losgelaten worden! Dank Vader voor Uw genade, in Jezus Naam. Amen.