

# Bijbels perspectief

## Woord van de week

### *Handelingen 19:2*

#### **En hij zeide tot hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt?**

Een vraag die nog altijd even actueel is en gesteld kan worden voor, tijdens en na Pinksteren. Een vraag die onontwijkbaar is en allerm minst overbodig. Een vraag die zeker gesteld mag (moet) worden binnen christelijke kring, en dat juist in een tijd als de onze. Toch is het een vraag die bij menig christen mogelijk een allergische reactie oproept, en dat veelal dankzij alle excessen en wantoestanden binnen Pinkster- en charismatische kring in niet alleen het verleden maar zeker ook het heden. Veel wat zich binnen en vanuit deze kringen onder de noemer Heilige Geest, Geestvervuld, Geestesgaven enzovoort, enzovoort aandient, kan wat vaak de Bijbelse toets der kritiek allerm minst doorstaan en moet soms juist op basis van de Schrift als ziels en soms zelfs demonisch van de hand worden gewezen.

Ondanks dit alles is het Paulus die deze, zoals gezegd nog altijd actuele vraag stelt aan - let wel - niet minder dan tot *het geloof* gekomen mensen in Efeze en zo, over de grens van de tijd heen, aan ons. Vergeten we voor dit moment even alle niet door God bedoelde schrijnende misvattingen en misstanden rond de Persoon en het werk van de heilige Geest en beperken we ons voor nu enkel tot de gestelde vraag en maak die eens heel persoonlijk: Heb *ik* de heilige Geest ontvangen toen ik tot geloof kwam. Het stellen van deze vraag door Paulus suggereert dat dit een vraag van levensbelang is. Maar, heeft degene die tot het geloof komt, wordt wedergeboren, dan de heilige Geest nog niet? Het is toch de heilige Geest die overtuigt van zonde gerechtigheid en oordeel en doet wedergeboren worden (zie respectievelijk Joh. 16:8 en 3:5 e.v.)? Zeker, maar er is een groot verschil tussen wat dat betekent en wat Paulus hier bedoelt. De vraag van Paulus betekent zoveel als: heeft de heilige Geest die je heeft doen wedergeboren worden jou *volkomen*. Dat is, ben je er zo vol van, dat je overstroomt. De basis voor het ervaren van deze werkelijkheid is Golgotha.

Er kan namelijk niet van Pinksteren sprake zijn zonder Pasen. De uitstorting van Gods Geest kon en kan pas plaatsvinden na Pasen - het kruis, het je met Jezus meegestorven weten -, en Hemelvaart - de erkenning dat Jezus de Christus is. Het houdt dus zeker niet op bij de wedergeboorte. Om tot het doel van de wedergeboorte te komen, het naast het eeuwige leven delen in het rijk van Jezus Christus, is namelijk de volheid van Gods Geest onontbeerlijk. Hij heet juist om die reden 'onderpand van onze erfenis'. Elk kind van God is wedergeboren tot 'een levende hoop'. Ofwel, bestemd voor de troon. Waar de betekenis in deze van het kruis uit het oog wordt verloren en Jezus niet wordt beleden als de Christus, krijgt de ziel en soms zelfs de duivel zoals gezegd vrij spel. Daarom heel persoonlijk: ben ik meegekruisigd en houd ik me voor meegekruisigd en erken ik Jezus als de Christus? Heb ik dan ook de heilige Geest ontvangen? Hij wil Hem geven, en dat niet met mate, aan ieder die daarom bidt.

#### **Gebed**

Dat we de vraag van Paulus, gesteld aan de gelovigen in Efeze, voor onszelf *ook* uiterst serieus nemen Vader - juist in deze steeds donker wordende tijd! Het is Uw Woord dat doet blijken en laat weten, dat na de eerste Pinksterdag de volheid van en in de Heilige Geest voor ieder toegankelijk is geworden en U zich in en door Uw Geest zichtbaar en merkbaar manifesteert zoals in Handelingen blijkt, en dat niet alleen in gaven, maar juist ook in het noodzakelijke vruchtzetten.

Hoe hebt U Here Jezus Christus met het oog op de eindtijd de noodzaak van niet alleen het hebben van een brandende lamp, maar ook het hebben van een volle kruik met olie onderstreept! En juist U hebt de Geest als Leidsman en Trooster beloofd. Uw Geest, overtuigt niet alleen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar verlangt er naar ons te vervullen zodat we U, Here Jezus Christus niet alleen meer leren kennen, maar ook meer en meer aan U gelijk worden. Laten we als Jacob hier en nu zeggen: ik laat U niet gaan tenzij Gij mij zegent! Neem ons, breek ons, vul ons, zend ons, om Jezus wil, amen.