

Bijbels perspectief

Woord van de week



Deuteronomium 30:19

Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht...

Wie vertrouwd is met de geschiedenis van het volk Israël kan zich deze zwaarwichtige woorden van Mozes waarschijnlijk wat goed voorstellen. Hij sprak ze vlak voor zijn op handen zijnde verscheiden (zie Deut. 32:44 e.v.) en de intocht van het volk in het beloofde land. Dat laatste, een totaal nieuw begin voor Gods volk zou je kunnen zeggen. Alles lag als het ware blank voor ze. Een ding was absoluut zeker, tot zover had God hen gebracht en dat ondanks wie, wat en hoe ze waren - God maakte zijn belofte van het beloofde land waar. Het is vanuit zijn intieme omgang met de levende God geweest dat Mozes namens God deze woorden spreekt. Misschien is het goed even de tijd te nemen en de omgeving van dit specifieke tekstvers zorgvuldig te lezen. Wat zal opvallen is, dat het Mozes' (en Gods') betrokkenheid op en verbondenheid met dit volk is geweest en een gedrevenheid vanuit liefde voor hen als zijnde Gods volk die de achtergrond vormen van deze woorden.

Toen u het nieuwe jaar instapte hebt u én is u als kind van God waarschijnlijk veel heil en zegen gewent. Op dat moment lag het jaar blank voor u. Verschillen u en ik veel van Gods volk als het gaat om ons rekenen met Hem in heel ons bestaan? Als het misgaat, is mopperen en opstandigheid ons dan vreemd? Staan we in dat geval niet wat vaak direct met verwijten richting God klaar? En toch, tot hier toe heeft Hij ons geholpen en eigenlijk net als Israël toen worden ook wij nu, als het gaat om heil en zegen, gewezen op de eigen verantwoordelijkheid. Want als één ding uit de geschiedenis van God en Israël en Israël en God duidelijk wordt dan is het wel wat Paulus zegt, namelijk, dat de geschiedenis van dit volk ons tot waarschuwing en voorbeeld is (1 Cor. 10:11).

Telkens opnieuw appelleert daarom dit woord aan ons geweten als het gaat om onze verhouding tot God ongeacht de omstandigheid waar we misschien ook mee geconfronteerd zullen of kunnen worden: kies ik leven of kies ik dood, zegen of vloek. Ofwel: Houd ik waarachtig in alles wat op mij afkomt en zal afkomen rekening met Hem. Stem ik af op Hem. Dat namelijk betekent leven en zegen. Als iets ook een Paulus kenmerkte dan wel de houding: wat wilt U dat ik doen zal. Wanneer we in die houding, dat wil feitelijk zeggen: in Christus, het nieuwe jaar per dag leven dan mogen we zelfs in het diepste duister rekenen op Hem, op zijn aanwezigheid, leiding en zegen. Dan keert Hij zelfs een vloek om in zegen, een zegen die verder mag reiken dan jou persoonlijk - immers Mozes geeft aan: opdat gij leeft, gij en uw nageslacht. Dan ben je een voorbeeld voor dit laatste, het nageslacht. Het enig nodige voor 2022 is: Leven met God per dag, want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. De blik op Hem en (be)leef: veel heil en zegen.

Gebed

Hemelse Vader Uw Woord zegt met betrekking tot deze tijd, de eindtijd, dat het oordeel begint bij het huis van God. Als iets in deze dagen al meer merkbaar en zichtbaar wordt, dan is het wel dat er een duidelijke scheiding van geesten plaatsvindt. Hoe pijnlijk moet het niet voor U zijn dat velen zich sieren met de naam van Uw Zoon, zich christen noemen, maar als het gaat om de praktijk van het leven totaal tegenstrijdig leven aan Uw Woord, en dat terwijl U Here Jezus hebt gezegd dat dit degene is die U liefheeft die Uw Woord en geboden bewaart. Geef die genade dat het doordringt - vanuit de geschiedenis van Uw volk - dat er maar twee opties zijn: zegen, leven en vloek, dood en dat we dagelijks zullen moeten kiezen. Dat we kiezen voor U Drie-enig God, om Jezus wil, amen.