

Bijbels perspectief

Woord van de week



Lucas 14:27

***Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt,
kan mijn discipel niet zijn.***

Wanneer de Bijbel spreekt over het kruis mag nooit vergeten worden dat het daarbij uiteindelijk gaat om de persoon van Jezus Christus. Ooit schreef in relatie hiertoe de in het grijs verleden in Wales bekende predikant en theoloog, dr. Lewis Edwards (vrij vertaald): 'Dit is de verzoening - niet al het lijden en de dood maar de Persoon van de Zoon van God in heel dit lijden en de dood... Hij *is* de Verzoening, Hij *Zelf* in de daad.' Wanneer Jezus de woorden van de gekozen tekst van deze week spreekt, dan moeten we juist dat in gedachten houden.

De woorden zijn scheidend en scherp en niet mis te verstaan. Scheidend in de zin dat duidelijk wordt wie discipel is en wie niet. Scherp in de zin dat er zo door ieder die zich christen noemt, wordt heen geprikt. Niet mis te verstaan in de zin dat ze voor zich spreken - ze zijn niet voor tweeërlei uitleg vatbaar! Het kruis bepaalt ons bij de Zoon van God, zijn wezen, zijn karakter, zijn doen en laten - het wie Hij was en is. Wanneer Jezus hier zegt 'wie zijn kruis niet draagt' dan bedoelt dit te zeggen: 'wie Mijn voetspoor niet drukt'.

Paulus spreekt er in 2 Corintiërs 3:2 en 3 over dat de christen een leesbare brief van Christus moet zijn, 'kenbaar en leesbaar voor alle mensen'. Kruis valt hier nadrukkelijk samen met het Lam, de Lamsgestalte. Leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart (Matt. 11:29). Wanneer Jezus deze woorden spreekt, heeft Hij net opgeroepen om zijn juk op je te nemen. Zoals een door het bloed van Jezus doordrenkt kruis op zich niet redt, maar wel de Zoon van God die zichzelf daaraan vrijwillig gaf, zo overtuigt naar de niet-gelovige in het bijzonder, en naar de naaste in het algemeen, alleen een christenleven dat Jezus door zijn leven heen laat zien. Daar waar het kruis is, is ruimte voor de Geest. En spreekt Paulus niet, als hij het heeft over het leesbare brief zijn, over de Heilige Geest die de wet van Christus in onze harten schrijft? En wat de wet van Christus is? De wet van de graankorrel, die in de aarde valt en sterft (Joh. 12:24) om leven te geven, vrucht voort te brengen! Welke vrucht? De vrucht van de Geest (Gal. 5:23). Wanneer we kijken naar de vrucht van de Geest dan blijkt deze te bestaan uit: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zijn niet al deze aspecten in en door het leven van Jezus Christus zichtbaar geworden? In het bijzonder op Golgotha?

Het is zeker geen toeval dat Jezus voor zijn lijden en sterven, de weg van het kruis, uitgebreid gesproken heeft over de Heilige Geest die Hij na zijn hemelvaart op het gebed van zijn discipelen zou uitstorten. Hoe effectief dit was in het leven van degene die Hem als discipel volgde, was onder andere letterlijk te zien in het leven van een Stefanus (Hand. 6:15). Hoe reëel werd voor hem het kruisdragen, het navolgen van Christus! Ben ik daartoe bereid? Wil ik kruisdragen en achter Hem komen, de Zijne zijn?

Gebed

Als we eerlijk zijn Vader, dan is de dood en opstanding van Uw Zoon voor ons te vaak alleen gekoppeld aan 'verlost worden van zonde' en dat, terwijl het Schriftwoord voor deze week uitdrukkelijk iets heel anders laat zien en weten: het doel van de dood en opstanding van Jezus Christus is, het verlost worden van ons 'ik'! Niet meer leven voor jezelf maar leven vanuit en voor Hem! Dank Here God dat U ons hierbij zo concreet bepaalt, ons de spiegel voorhoudt. We kennen en belijden het: niet meer mijn Ik maar Christus leeft in en door mij, maar, als het op de praktijk aankomt, merken we dat juist dat de nodige strijd kan en gaat kosten! Het mag én... moet ons leven bepalen, ons christen zijn kenmerken, onze identiteit uitmaken! Daarom Geest van God leidt ons op en in die weg, zodat we Hem waarachtig gelijk mogen worden en de glorie van Pasen door ons heen zichtbaar voor de ander wordt. We bidden dat uit genade en om Jezus wil, amen.