

# Bijbels perspectief

## Woord van de week

*Johannes 10:10*

***De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen;  
Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.***

Duidelijker kan het verschil tussen God en de duivel niet worden verwoord. Een van de twee bepaalt je leven op dit moment. Je behoort of het Licht of de duisternis toe, de kleur grijs bestaat hier niet. Het is goed te beseffen wie dit gekozen tekstwoord spreekt: de Zoon van God zelf, Jezus Christus. Dat betekent einde van alle tegenspraak, immers, het gelijk - de waarheid - is aan zijn kant. Waar plaatst u zich, jij?

Het is Beatrice Hinkle geweest, één van Amerika's eerste vrouwelijke artsen die zich profileerde als psychoanalyticus, die ooit een opmerkelijke uitspraak heeft gedaan (vrij vertaald weergegeven): *De mensheid kent universeel één groot verlangen dat in elke religie, in elke kunstvorm, in de filosofie en dwars door heel het menselijk leven wordt uitgedrukt: het verlangen om boven zichzelf uit te stijgen.* Ze vervolgt dan met de vraag: *Maar is er iets of iemand daarbuiten in het universum die dit hunkerend verlangen kan stillen?* Ik denk niet dat je het antwoord moet zoeken bij een van Hinkle's leermeesters, Freud of Jung, dan zoek je het antwoord in de 'duisternis', want beiden stonden daarvoor in de meest letterlijke zin open - iets wat de universitaire psychologie tot op vandaag tekent. Als christen kun je, op het gevaar af arrogant gevonden te worden, op de vraag van Hinkle antwoorden. Immers, het antwoord is te vinden in de Bijbel en wel in het tweede deel van de voor deze week gekozen tekst - Jezus geeft het antwoord, nee, Hij is hét antwoord.

Het is waar wat Hinkle constateerde en trouwens ieder zal kunnen vast stellen, namelijk, dat elk mens ten diepste gekenmerkt en gedreven wordt door het door Hinkle benoemde hunkerend verlangen. Als dat ergens tot in het bijzonder in onze tijd zichtbaar wordt, dan juist in het door haar beoefende vakgebied, de psychologie! Ten diepste zoekt elk mens naar de voor hem bedoelde *identiteit* die hij door de zondeval feitelijk is kwijtgeraakt - een hunkerend verlangen dat alleen bevredigd wordt in de volkomen overgave aan de enig waarachtige God, die zich om die reden naar de mens toe openbaarde in Jezus Christus. Hij nam en neemt het initiatief: zie Ik sta aan de deur en Ik klop! God werd in Jezus Christus voor u, jou en mij mens zodat wij aan Hem gelijk zouden kunnen en mogen worden (1 Joh. 3:3). Worden zoals God de Schepper ons vanaf de beginne bedoeld heeft. Hij wil ons transformeren, aan Hem gelijk maken. De eerste stap daartoe is, reageren op die klop aan de deur van je hart, Hem belijden wie en wat je bent: zondaar. Hem vragen om vergeving en Hem de troon van je hart aanbieden. Licht - leven, of donker - verdelging.

Waar kiest u, jij, voor? Bid het volgende korte gebed:

Here Jezus vergeef mij mijn zonde en maak mij Uw kind en verander mij naar Uw beeld. Zoals ik me uitstrek naar U, weet ik dat U zich uitstrekt naar mij. Ik aanvaard U als mijn Heer en Redder. Amen.

### **Gebed**

Hoe duidelijk is de tegenstelling Vader: stelen, slachten, verdelgen tegenover leven en overvloed. En toch, hoevelen kiezen niet voor leven en overvloed, maar gaan voor de weg van verloren gaan. Open de ogen Heer, overtuig Geest van God van zonde oordeel en gerechtigheid nu het nog genadetijd is. De keuze ligt bij ons. U klopt aan de deur van elk hart, laat het gehoord worden en meer nog laat er op gereageerd worden. Immers, U hebt geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Dank U voor Uw grenzeloze liefde geopenbaard op Golgotha. Amen.