

Bijbels perspectief

Woord van de week

1 Corinthiërs 1:18

***Want het woord des kruises is wel voor hen,
die verloren gaan, een dwaasheid,
maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.***

Meer zwart wit kan het niet. Paulus parkeert de boodschap frontaal, zonder omhaal van woorden, recht voor de deur. Uw deur, jouw deur, mijn deur. Wie nog even de indruk had dat er wellicht toch nog ruimte zou kunnen zijn voor één of andere vorm van universalisme, die komt bedrogen uit! Daar is in dit tekstwoord radicaal een streep doorgehaald, horizontaal en verticaal! Het kruis, het woord van het kruis - de essentie van de verkondiging, kent twee opties: buigen of barsten. Verloren gaan of behouden worden. Dwaasheid of kracht van God. Ofwel, dat is de inhoud van Pasen. Het confronterende van Pasen.

Hier gaat het om een wel of geen zicht hebben op het kruis. Elke boodschap die afdoet aan wat Paulus hier zegt, valt onder anathema - vervloekt (Gal. 1:8). Immers, alleen het kruis maakt korte metten met de vloek die door God gerechtelijk is uitgesproken over de in en met Adam gevallen mensheid. Een zaak die het verstand te boven gaat en in geen enkel opzicht met en door de menselijke logica te vatten is. Liefde is toch niet te vatten? Ze is toch ongrijpbaar, onbegrijpelijk? Alleen maar aan te nemen of af te wijzen? Hoor: wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 Joh. 4:19). Dat betekent dat de mens zonder de acceptatie van Gods liefde, uitgedrukt en grijpbaar gemaakt in en door het kruis, feitelijk geen liefde kent! Laat staan kan leven en geven. Wijsheid, waarheid of onzin, dwaasheid? Weet wel wat je antwoordt. Want je antwoord drukt een keuze uit en heeft als gevolg 'verloren gaan' of 'behouden worden'.

Terecht merkt Oswald Chambers op in Geheel voor Hem: 'De gehele betekenis van de vleeswording is het kruis'. Ofwel, Kerst is zonder Pasen loos. Hij vervolgt met: 'God geopenbaard in het vlees [is] niet te scheiden van de Zoon die tot zonde gemaakt werd'. Dit 'tot zonde gemaakt worden' betekent dat de vloek op Hem kwam te liggen. Of zoals een bekend voorganger eens uitsprak: 'of wij zouden verpletterd worden door de zondelast, de vloek of *Hij*'. Goddank: also lief had Hij de wereld dat Hij zijn enig geboren Zoon gaf voor mij. Niet alleen Hij stierf ruim 2000 jaar geleden, maar als ik het kruis omarm, de diepe onvoorstelbare inhoud aangrijp als voor mij, ben ik met Hem gestorven. 't Is maar wat waar wat Gods Woord door Paulus getuigt: '*ik* ben dood! En toch, *ik* leef en dat dankzij Hem!' Daar openbaart zich Gods kracht, de kracht van het kruis, in de opstanding. Onzin? Wie deze woorden van God uit de mond van Paulus afwijst, kiest als dwaas voor de dood. De prediking van het kruis heeft altijd een effect: behouden worden of verloren gaan. Het Grieks drukt in het 'verloren gaan' hier uit 'een *op weg zijn* verloren te gaan'. Je kunt nog omkeren. Wie kiest o verdwaasde voor het leven de dood? Wat betekent Pasen voor u? Nog even en we mogen het vieren. Viert u het echt mee? Er is een plaats waar genade regeert, het kruis! Hoor de klop aan de deur...

Gebed

Het is toch wel ontzettend schrijnend Hemelse Vader dat Pasen gemaakt is tot een karikatuur van pijnlijke proporties in een jaarlijkse opvoering van een spektakelstuk onder de noemer Passion. Als iets laat zien hoe weinig van Pasen begrepen wordt, dan is het wel in deze manifestatie. De essentie van het lijden en sterven en de opstanding worden niet half begrepen. Hoe moet dit U Drie-enig God tot in het diepst van Uw hart raken en zou het dat ook ons moeten doen. Dat we beseffen dat het kruis ons voor de keuze stelt: buigen of barsten, verloren gaan of behouden worden, dwaasheid of kracht. Open de ogen Heer opdat we de knecht des Heren zien zoals U Hem ons gegeven hebt. Bewaar ons in en bij Uw Woord. Dat we ons realiseren dat het *nog* genadetijd is, breng ons bij de plaats waar genade regeert, om Jezus wil, amen.