

Bijbels perspectief

Woord van de week

Johannes 3:14 en 15

En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.

In de evangeliën duiden de vertalers van de grondtekst het door Jezus uitdrukkelijke spreken over zijn komend lijden en sterven veelal aan met '(eerste, tweede enz.) aankondiging van het lijden'. Maar wie bij het lezen van de evangeliën goed acht geeft, zal al gauw ontdekken dat Jezus vaker dan de door de vertalers gesignaleerde en aangegeven keren spreekt over zijn lijden en sterven. Als voorbeeld daarvan kan gewezen worden op het voor deze week gekozen tekstwoord dat staat in een perikoop met het opschrift: 'het gesprek met Nikodemus'. Een wel heel bekende perikoop, al was het alleen al om de daaruit wat vaak geciteerde tekst die zegt: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe (vers 16).

Is het opmerkelijk of begrijpelijk dat Jezus in het gesprek met Nicodemus, wijzend op de noodzaak van het wedergeboren worden, spreekt over Zijn lijden en sterven? U mag het zeggen! Wie goed tot zich laat doordringen wat in deze perikoop staat, komt tot de ontdekking dat het lijden en sterven van de Here Jezus dan wel voor heel de mensheid bedoeld mag zijn, maar dat het niet per definitie betekent dat iedereen behouden is of zal worden! Jezus laat hier geen enkele ruimte voor de gedachte aan alverzoening of, zoals deze leer door zich als 'evangelisch' of 'christelijk-messiaans' presenterende voorgangers en leraars ook wel (verhullend) omschreven wordt: 'het herstel van alle dingen'.

O zeker, Hij stierf voor *heel* de mensheid. En wis en waarachtig beoogde Hij daarin het herstel van *alle* dingen, maar niet zonder het *persoonlijk* kennen van wat Jezus Nicodemus leerde: wedergeboorte!

Juist daarom greep Jezus hier in zijn spreken terug op een in het Oude Testament (Numeri 21:4-9) opgetekend gebeuren. Als gevolg van de minachting door het volk Israël van hun verlossing door God uit Egypte, stuurde God vurige, giftige slangen waarvan de beet dodelijk was. Op voorbede van Mozes gaf God een oplossing: een vurige slang van koper op een staak. Wie gebeten was en vervolgens zijn blik richtte op die slang, stierf niet. Wat dunkt u zou degene overkomen die gebeten was, maar weigerde te kijken naar de slang? Betekende de opgerichte slang simpelweg, vanwege het feit dat ze was opgericht, dat iedereen het er daarom wel levend van zou afbrengen? Nee! Men moest persoonlijk de blik richten op de slang, wat niet minder inhield dan belijden en erkennen zondaar te zijn. Nieuwtestamentisch: men moet wedergeboren worden en dat kon en kan alleen via en dankzij het lijden en sterven van Jezus Christus: Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem (2 Cor. 5:21). Daarom, kunt u straks echt Pasen vieren?

Gebod

Drie-enig God en Vader, wat moet het U ontzaggelijk pijn doen te zien, dat er onder diegenen die zeggen U toe te behoren zovelen zijn en steeds meer komen die feitelijk het kruis van Uw Zoon met voeten treden door een boodschap te verkondigen die volkomen haaks staat op wat Uw Woord leert. Uw Woord geeft geen ruimte voor alverzoening, geen enkele. Zo zijn er tallozen op weg verloren te gaan! Hoe bitter in het zicht van Goede Vrijdag en Pasen. Sommigen vereren daarbij door het apostelconvent afgeschreven zaken onder de noemer messiaans. Vader schenk genade aan al degenen die hier dwalen en ook nog elkaar onderling bevechten. Wie heeft hen betoverd? Uw Woord is glashelder: wie iets anders verkondigt dan Uw Woord, die zij vervloekt.

Richt ons oog op Golgotha, onze blik op Uw Zoon die nadrukkelijk heeft gezegd: tenzij gij wederom geboren wordt. Hoe nodig in juist deze tijd te weten het onvervreemdbaar eigendom in leven en sterven van U te zijn, gekocht en betaald door het bloed van U, Lam Gods. Amen.