

Bijbels perspectief

Woord van de week

Romeinen 8:38 en 39

Ik ben verzekerd dat, ...noch heden noch toekomst... ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Kerst ligt al weer achter ons en we staan op het punt een nieuw jaar in te gaan. Dit 'Woord van de week' beslaat nog een kleine flard van de laatste dag van het oude jaar en loopt dan bijna een volle week door in het nieuwe. De gekozen tekst is in die zin dan ook nog toepasselijk als ze spreekt over 'heden' en 'toekomst'. Hoe verliep het oude jaar voor u? Wat verwacht u van het nieuwe jaar? Als zeker in deze tijd iets duidelijk is geworden, dan is het wel dat er maar moeilijk nog over zekerheden gesproken kan worden. Aan het verloop van het oude jaar valt niets meer te doen en op wat te wachten staat hebben we weinig tot helemaal geen grip. Is het vanwege die onzekerheid dat zoveel mensen juist rond deze tijd wat graag teruggrijpen op bijvoorbeeld de sterrenkijkers en toekomstvoorspellers? Als een ding zeker is dan wel dat dit soort zaken als horoscopen en toekomstvoorspelling geen vastigheid en houvast opleveren. Wie Gods Woord kent, weet dat je dat zelfs het tegendeel brengt, uitlopend in gebondenheid.

Wat klinkt het stellig uit de mond van Paulus vindt u niet, dat 'Ik ben verzekerd'. Durft u het nazeggen? Hij geeft een bredere opsomming van zaken die deze verzekerdheid niet van hem af kunnen nemen dan de hier weergegeven twee: heden en toekomst. Maar zo rond en in deze tijd springen die twee er wel heel in het bijzonder uit. 'Heden' en 'toekomst' beslaan onderwerpen waar je al mee geconfronteerd bent en die waarmee je nog geconfronteerd kunt en mogelijk zult worden. Domineren deze thema's het leven van Paulus? Drukt hem het 'heden' of beangstigt hem de 'toekomst'? Zijn stellige spreken van 'ik ben verzekerd' laat duidelijk het tegendeel zien en weten. Tegelijk geeft hij zonder omhaal de reden weer: Paulus is in 'heden' en 'toekomst' verzekerd van de niet loslatende liefde van God in Christus Jezus, de Here.

Hoe opvallend is juist in dit verband zijn gebruik van de namen, titels van de Zoon van God. Let vooral op de volgorde bij het gebruik. Hij begint met Christus, dat is de Koning. De Koning heerst, heerst over alles - Hij heeft de absolute zeggingskracht in en over alle dingen. Dat alles rust in het volbrachte werk, het werk waarin en waardoor invulling werd gegeven aan de naam Jezus, Hij die redt. Ofwel God is erbij betrokken - met ons: de Here, *onze Here*. Is er dan in het 'heden' en in de 'toekomst' iets wat vrees kan aanjagen? Alles mag onzeker zijn, wankelen en schudden en dat doet het voor menigeen in deze coronatijd, maar God de Vader heeft bewezen er in Christus Jezus te zijn als een betrokken God. Betrokken op degene die Hem liefhad in 2021, maar zeker ook liefheeft in 2022! Daarom spreek Paulus na: ik *ben* verzekerd. Niet ik hoop het, of probeer het te zijn - nee, ik *ben*! Van Gods liefde kan niemand en niets ons scheiden, Hij is en wil in 2022 onze Hoop, ons Anker zijn.

Gebed

Dank U Hemelse Vader dat we van Uw betrokkenheid op ons persoonlijke leven verzekerd mogen zijn, juist ook op het moment dat we van het oude jaar overgaan naar het nieuwe. Wat ligt er voor ons, wat wacht ons? Geen sterrenwichelaar of glazen bol kan ons wijzer maken, zij brengen ons eerder af van U en hoe! Here U weet dat juist nu er tallozen zijn die de onzekerheid beklemmend ervaren, zodanig, dat depressiviteit zich van hen meester maakt. Maar door Paulus laat U weten dat er niets is, dat ons zal kunnen scheiden van Uw liefde, welke is in Uw Zoon onze Here Jezus Christus. Laten we daarom als een Petrus verzekerd op de onrustige golven stappen en niet op die golven letten, maar laten we ons oog alleen gericht houden op U Here Jezus Christus, maak het per dag dan waar waarvan Kerst getuigde: 'God met ons' zelfs in het dal van de schaduw van de dood.

We bidden dit in Uw naam uit genade, amen.