

Eerste advent

Bijbels perspectief

Woord van de week

Jesaja 40:28

Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.

Aan het woord is hier de profeet Jesaja. Hij spreekt zijn volksgenoten aan die zich in de diepe ellende van de ballingschap bevinden en bezig zijn alle moed te verliezen en af te glijden in wanhoop. In dit tekstvers richt hij hun aandacht op de macht en kracht van de eeuwige God. Als een arts die een kamer van de zieke binnenkomt waar de gordijnen potdicht zitten en de ramen gesloten zijn, rukt hij in de woorden 'weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord' de gordijnen open en duwt hij de vensters los! Omhoog de blik! Een eeuwig God is de Here - Jaweh, de Ik ben er bij en op betrokken! Zelfs al is de situatie waarin je je bevindt je eigen schuld, Ik ben er bij! Hij, de Schepper van de einden der aarde heeft alles in zijn hand.

Hij had het volste recht om moe en mat te zijn van zijn volk en ook nu heeft Hij dat recht nog steeds, maar... Zijn verstand is niet te doorgronden.

Stellen we ons bij de start van de adventstijd voor, kijkend naar de wereld, naar het eigen leven, en dan klinkt daar tegen alle logica - verstand - in: Alzo lief had God de wereld. Vul je eigen naam maar in voor 'wereld'. Is niet door heel de geschiedenis na de kruisiging en opstanding zijn niet-te-doorgronden-verstand gebleken?

Ieder die vanaf dat moment in de menselijke geschiedenis boog of buigt bij het kruis, zijn handen voor verlossing en hulp naar Hem uitstrekt, mag weten dat Hij je vast wil grijpen. Het hart dat eerlijk is naar Hem wil Hij als woning betrekken. Kun je zoiets vatten? En juist daarom heeft het 'weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord' van Jesaja ons nu in deze tijd van crisis nog meer te zeggen dan in de tijd van Israël in de ballingschap. Richt dus je ogen op! Dat is wat Jesaja het volk voorhield en dat in lijn met zijn boodschap tot bekering. Het volk was gefixeerd op wat haar overkwam en zag naar alle rampspoed die haar overspoelde en zag zo niets anders meer.

Is dat niet het grote gevaar dat ook wij lopen, juist nu in deze tijd die donkerder is dan ooit - en geloof me, nog donkerder gaat worden?

Ooit schreef een hoogleraar, bezorgd over het toenemend aantal auto-ongelukken in zijn tijd: 'wanneer ik op straat om het leven zou komen, dan kan er op de grafsteen komen te staan: 'gestorven door de verkeerde kant uit te kijken'. Je wordt gegarandeerd door het leven 'omver gereden' wanneer je alleen maar let op wat je overkomt en daarbij tegelijk alleen oog hebt voor de daarmee samenhangende omstandigheden en je niet je ogen opheft naar boven waar jouw almachtige eeuwige God en... Vader is. De Schepper van de einden der aarde. Wij kijken te vaak alleen naar de brokstukken in het hier en nu - gefixeerd op de ons overkomende ellende in plaats van juist dan onze ogen op te heffen zoals de Psalmist van Psalm 121 zegt. Hij vervolgt in lijn met de woorden van Jesaja met: Mijn hulp is van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft. Onze bewaarder, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt!

En toch, te velen sterven geestelijk omdat ze de verkeerde kant opkijken! Wat doe ik? Om je daarop te bezinnen is het advent!

Gebed

Hemelse Vader, als we eerlijk om ons heen kijken dan zijn de kwalificaties richting Israël toen tenminste voor een zeker deel ook op deze tijd van toepassing. Ook nu past een begrip als ellende kijkend naar alles rond corona, zelfs ballingschap zou een te gebruiken begrip zijn. Hoeveel mensen en ook kinderen van U zijn bezig de moed te verliezen en af te glijden naar wanhoop.

Maar het meest schrijnend is, dat er zo weinig blijk gegeven wordt van het besef dat U ondanks alles de macht en de kracht hebt om in te grijpen... Nog steeds geldt de overwinning van Pasen, de kracht van de Geest en... niet in de laatste plaats Uw Woord dat het uitroept dat als het eindtijd is, en de tekenen toenemen, de Verlossing genaakt! Advent, dwars door alle omstandigheden heen!

Geest van God spoor ons aan, nu meer dan ooit, onze blik omhoog te richten en te beseffen dat U Leeft! Laat ons met Uw Geest roepen: MARANATHA! Amen.