

Bijbels perspectief

Woord van de week



Psalm 139:17

***Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God,
hoe overweldigend is haar getal.***

Als ergens de betrokkenheid van God op het leven van de mens naar voren komt dan wel in deze Psalm van David. Het opschrift van de vertalers is daarom terecht: *Gods alwetendheid der vromen troost.*

Wanneer je deze Psalm goed leest, wordt duidelijk dat er al sprake is van betrokkenheid van God op het mensenleven van voor het geboren worden -getuige vers 16! David jubelt in dit vers 16 vol verwondering uit: uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.

Is het een wonder dat hij dan in het daaropvolgende - het gekozen tekstvers, uitroept: hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. Deze in vers 16 door hem verwoorde gedachte leidt onherroepelijk naar volgende gedachten - immers, het bepaalt de mens bij God in relatie tot heel de schepping en tot de mens in het bijzonder als de kroon op Gods schepping. Je hoort in vers 16 van deze Psalm 139 beloftevol de nieuwtestamentische woorden klinken van Johannes 3:16 - alzo lief had God de wereld... en van een woord als dat van Paulus in Efeze 1:4 - Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat...! Inderdaad: hoe kostelijk zijn mij uw gedachten o God! Voor David waren ze zo kostelijk, dat hij zich in Gods directe nabijheid voelde (vers 18). Hij zegt namelijk: als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Ofwel, hij raakt die overweldigende indruk van Gods betrokkenheid op het leven niet meer kwijt.

Het is toch ook overweldigend: God zag mij (ons) voor mijn (onze) geboorte. Hij dacht en wilde mij (ons) en had en heeft een plan met mij (ons). Een plan dat Paulus in Efeze 1 onthult: bestemd voor Jezus Christus! Het gaat dus om heel wat meer dan het hier en nu! Het gaat om de Toekomst! Het hier en nu en wat ik daarin ben en doe, en heel mijn leven met al zijn lijden en beproevingen, is zeker bepalend voor straks, maar het accent ligt vanuit het goddelijk perspectief op het Rijk van God dat komende is! God dacht en wilde de mens...

Wat denkt u, zou dit gelden voor elk mens? Zag en ziet God het vormeloos begin van elk afzonderlijk mens? Had en heeft Hij met het oog op zijn Zoon Jezus Christus elk mens op het oog? Wis en waarachtig! Dit betekent evenwel allerm minst dat er ruimte is voor de gedachte van alverzoening, zoals hoe langer hoe meer christenen tegenwoordig lijken te willen voorstaan - tot in evangelische kring. Dat zeer zeker niet! De mens koos in de zondeval en kiest in het bijzonder met te gaan voor zijn IK bewust tegen God. Hij zal als David zich volkomen aan die God moeten toevertrouwen, wil God met die mens tot Zijn oorspronkelijke doel kunnen komen. 'Hij kiest de zijnen uit en roept die allen!' Hoorde u Hem al? Hij staat aan de deur en klopt! Hoe kostelijk zijn mij zijn gedachten.

Gebed

Vader Uw Woord zegt dat we tot de aller-beklagenswaardigste van alle mensen behoren als we onze hoop alleen op dit leven hebben gesteld. Hoe gemakkelijk vallen we in die verleiding! Hoevelen zitten daarin vast, zelfs kinderen van U! U laat ons, als het gaat om de zin vraag van het leven niet in het ongewisse en maakt ondubbelzinnig duidelijk dat dit leven maar een voorportaal, een opstap is naar Uw oorspronkelijke doel voor diegene die het uitverkoren zijn bevatten en zich aan U hebben overgegeven. Als wij nadenken over het feit dat U ons hebt uitverkoren van voor de grondlegging der wereld en ons vormeloos begin zag en verlangt uit te komen bij Uw eindoel met ons in Christus dan kunnen we niet anders dan met de psalmist erkennen en belijden: hoe kostelijk zijn mij Uw gedachten... en dan rest ons maar één ding: U Here Jezus Christus gelijk worden en U leven. Amen.