

# Bijbels perspectief

## Woord van de week



### Galaten 5:16 en 17

**...wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.**

Wie de moeite neemt heel de perikoop waarin de gekozen tekstverzen voorkomen door te lezen, zal het opvallen dat Paulus spreekt over enerzijds de *werken* van het vlees (vers 19) en anderzijds over de *vrucht* van de Geest (vers 22). Allereerst geeft hij hier zo niet alleen een tegenstelling aan maar ook de oorsprong van de onderscheiden zaken en tegelijk valt nog iets op. Als het gaat om het vlees als oorsprong spreekt Paulus over *werken* - meervoud, en als het gaat om de Geest als oorsprong spreekt hij over vrucht - enkelvoud.

Wanneer het vlees als oorsprong wordt genoemd dan geeft dat aan dat de mens *zelf* de volle verantwoordelijkheid draagt voor het betreffende werk. Al de in de verzen 19-21 genoemde werken staan niet alleen op zichzelf als te onderscheiden grootheden, maar voor elk werk afzonderlijk is *het IK* de bron waaruit een en ander voortkomt. Er kan hier gedacht worden aan de woorden van Jezus als Hij *het hart* als de oorsprong voor deze zaken noemt (Matt. 5:19) en daarbij aangeeft, dat het dan gaat om zaken die de mens onrein maken. Het toont de mens ten voeten uitgetekend in zijn gevallen staat - zondaar. Het gaat hier om wat Gods Woord 'de oude mens' noemt. Voor deze zaken en voor die mens is maar één plek: het kruis. En daar waar de mens beleden heeft niet alleen zondaar te zijn maar zich ook heeft overgegeven (en per dag overgeeft) om meegekruisigd te zijn, daar komt ruimte voor Gods Geest.

Het is de Heilige Geest die in en door de mens dan vrucht kan zetten. De Heilige Geest wil in die mens het nieuwe leven, het leven van de Here Jezus Christus zichtbaar maken in al zijn facetten. (De vrucht van de Geest werd in het Oude Testament wel weergegeven met een granaatappel. Die ene vrucht kent talloze facetten.) Het gaat in het vruchtzetten en vrucht dragen om een werking van Gods Geest, er komt geen enkele inspanning van de kant van de mens aan te pas. Het enige wat die mens moet doen, behoeft te doen, is in Christus blijven (wat dit inhoudt, heeft Jezus haarscherp uitgelegd in zijn spreken over 'de wijnstok' - Johannes 15).

Dat het hier om een uiterst serieus te nemen zaak gaat, mag duidelijk worden uit de waarschuwing van Paulus dat de werken van het vlees je het koninkrijk Gods kunnen doen missen (Gal. 5:21)! Jezus spreekt bij de rank die geen vrucht draagt over 'verdorren en het in het vuur geworpen worden'. De werken van het vlees of vrucht dragen hebben beide alles van doen met *kiezen*. Heeft de Drie-enige God mijn hart? Wie daarop volmondig ja zegt, moet zich in elke omstandigheid realiseren wat de apostel Petrus zegt in 2 Petrus 1:3-11 waar de vertalers (NBG) terecht de inhoud van hebben samengevat in het opschrift 'voorrecht en taak der gelovigen'. Wie het 'voorrecht' erkent en zijn 'taak' serieus neemt, mag zeker weten: Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus (2 Petr. 1:11).

#### Gebed

Het klinkt zo eenvoudig Vader: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees, maar de praktijk van ons leven laat zien dat het tot een enorm gevecht kan komen tussen Uw Geest en mijn vlees! Hoe moeilijk voor het IK om de troon op te geven, om te sterven aan zichzelf, zodat Uw leven - het leven in en door de Geest - in mij zichtbaar en werkelijkheid wordt. Mijn hart is wat vaak en nog te vaak een slagveld Heer. Regeer in mij, neem mij, breek mij, vul mij, zend mij als een lichtend licht in en voor de al donker wordende wereld. Doe mij staan voor U Here Jezus Christus en voor Uw Woord, een getuige van Uw genade waaraan een einde komt - misschien eerder dan we (willen) beseffen!, kijkend naar de tekenen van de tijd. Neem mijn hart en vul het met U zelf in Jezus naam, amen.