

Bijbels perspectief

Woord van de week



Jeremia 20:7.

***Gij hebt mij overreed, HERE, en ik heb mij laten overreden...
Ik ben tot een bespotting geworden de ganse dag, allen honen zij mij.***

De perikoop waaruit het aangehaalde tekstvers komt, heeft van de vertalers het volgende opschrift meegekregen: Jeremia's zielestrijd. Wie de moeite neemt de betreffende perikoop door te lezen, komt een wel *heel* eerlijk verslag van de persoonlijke strijd van Jeremia met God tegen. Het is zelfs zó eerlijk, dat je als lezer je afvraagt of Jeremia zich richting God dit alles kon permitteren!? Blijkbaar! Immers, van de kant van God komen we geen enkel vermaan of verwijt tegen, laat staan een uiting van boosheid en, daarenboven is zijn bouste spreken zelfs ongcensureerd in het Woord van God opgenomen. Dat laatste vertelt ons dat God de Vader zijn kind het recht en dus de volle ruimte geeft om al zijn gevoelens te uiten. Het 'je mag komen zoals je bent' geldt dus ook hier.

Jeremia gooit er letterlijk alles uit richting God! Dit is niet de eerste keer dat hij zich naar God toe op een dergelijke niet mis te verstane wijze uit. Lees maar eens hoofdstuk 15 vanaf vers 15. Boven dat gedeelte hebben de vertalers geen kop gezet, misschien waren zij te verlegen met wat daar te lezen valt! Maar ook daar komen we geen verweer - in welke toonzetting ook - van God tegen. God geeft ruimte zelfs al lijken de woorden van Jeremia beide keren bijna godslastering.

Het is sowieso opmerkelijk dat Gods Woord in deze zin zo openhartig is en zo duidelijk laat zien dat God de mens in zijn persoonlijke verdriet en strijd en soms zelfs diepe moeite met Hem de ruimte geeft. Neem de 150 psalmen. Een grondige studie daarvan zal laten zien dat de 'vreugdepsalmen' allerminst de overhand hebben. Het tegendeel blijkt het geval. Het overgrote deel van de psalmen blijkt namelijk over te lopen van emoties die uiting geven aan onzekerheid, verwarring, twijfel en pijn. Soms zijn het ronduit vertwijfelde klachten richting hemel en.. oplossingen lijken ver weg. Juist die psalmen nodigen ons uit tot invoelen, maar bovenal om ook je hart bij God de Vader volledig te luchten. Vanwaar anders zal hulp moeten komen (Psalm 121)?

Onwillekeurig deden de beginwoorden van de gekozen tekst mij denken aan de woorden van Jezus, zoals opgetekend in de Hebreeënbrief: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen (Hebr. 10:7 en 9). Vervolgens, ja uiteindelijk, is daar Jezus verwickeld in een intense zielestrijd met de Vader in Gethsemane, een strijd die ten laatste eindigt met een zich tot tweemaal toe toevertrouwen in Gods Vaderhand (Matt. 26:39 en 42), en hoe: uw wil geschiede. Hoe werd Hij gehoond (Matt. 27:39). En hoe Godverlaten Hij is geweest, klonk vanaf het kruis: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten (Matt. 27:46)? Ofwel, in Jezus Christus doorvoelde God Jeremia's klacht en al de geuite klachten van de psalmisten tot en met die van ons. Jezus hield tot het laatst zijn blik op de Vader gevestigd en... overwon zo. Hield ook Jeremia niet vast aan God en die psalmist van de meest vertwijfelde klachtzang - zij deden dat het kruis vooruit! En wij? Kom en ga mee naar Golgotha, stort je hart uit. Alleen daar is hulp te verwachten.

Gebed

Hoe hard en wreed kan het leven zijn, kil en koud. Hoe alleen kun je je voelen, soms zelfs door U verlaten. Maar U Here Jezus bent het zelf geweest, die aan wie U wil volgen aangeeft dat U volgen een dagelijks opnemen van het kruis betekent en dat omdat een discipel niet boven zijn meester staat of een dienstknecht boven zijn heer. In tegelwijsheden weten we dat u ons geen kalme reis hebt beloofd, maar... wel een behouden aankomt. Dat we daarom van U de kracht mogen ontvangen op U te blijven zien en aan U vast te houden zoals U vasthield aan de Vader tot in het diepste moment van Uw Godverlatenheid. Dat wij op weg naar het feest van de Overwinning in geloof uitspreken: hier ben ik om Uw wil te doen. Dat bidden we uit genade die ons genoeg is, in Jezus Naam, amen.